

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

96-150

02-7-1903

28-7-1904

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Miên-Cước giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử-ký Nam-việt chưa rồi.... 0 60
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt.... 0 40	Phong-hóa Điều-hành.... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ Mu-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Mĩnh-Tâm Bưu-giám cuốn nhứt nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá.... 0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.... 1 20
Phủ-Kiều (3 ^e édition)..... 0 20	Miscellannée..... 1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỷ-duyên..... 0 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình Và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn quốc..... 1\$00

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM
1	Mercredi.....	18	Thứ tư	16	Jeudi.....	3	Thứ năm
2	Jeudi.....	19	Thứ năm	17	Vendredi.....	4	Thứ sáu
3	Vendredi.....	20	Thứ sáu	18	Samedi.....	5	Thứ bảy
4	Samedi.....	21	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	6	CHỨA NHỰT
5	DIMANCHE.....	22	CHỨA NHỰT	20	Lundi.....	7	Thứ hai
6	Lundi.....	23	Thứ hai	21	Mardi.....	8	Thứ ba
7	Mardi.....	24	Thứ ba	22	Mercredi.....	9	Thứ tư
8	Mercredi.....	25	Thứ tư	23	Jeudi.....	10	Thứ năm
9	Jeudi.....	26	Thứ năm	24	Vendredi.....	11	Thứ sáu
10	Vendredi.....	27	Thứ sáu	25	Samedi.....	12	Thứ bảy
11	Samedi.....	28	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	13	CHỨA NHỰT
12	DIMANCHE.....	29	CHỨA NHỰT	27	Lundi.....	14	Thứ hai
13	Lundi.....	30	Thứ hai	28	Mardi.....	15	Thứ ba
14	Mardi.....	1	Thứ ba	29	Mercredi.....	16	Thứ tư
15	Mercredi.....	2	Thứ tư	30	Jeudi.....	17	Thứ năm

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồn quốc
một năm... 5\$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10\$00
sáu tháng... 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DỮ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANIERE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONCES.

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50.
2^e Page le cent... \$ 1 00
3^e Page le cent... \$ 0 80
4^e Page le cent... \$ 0 50

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghĩ, chờ cớ gọi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai dạng in Tam-quốc lại như trước đây, rao các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cớ ng không đáng.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

Từ ĐẠT PHƯỚC LẬP CÔNG-TI.

Viết thư bày. — Mấy người đã lãnh phần hùn phải đóng bạc cho dùng ngày, của công-ti định; nghĩa là khi, nào công-ti gọi thơ cho

mỗi người có hùn, (thơ có biên lai) trong thơ định trước hoặc 15 ngày hoặc một tháng phải đóng tại; thì phải y theo ngày định, không dằng trễ nải. Nếu mà không cứ theo ngày định của công-ti, để trễ không đóng, thì phần hùn của người bị hủy đi, còn tiền đã đóng trước phải bị bỏ về của công-ti, không cần kiện thưa chi đến Tòa.

Điều thứ tám. — Ai có phần hùn mà muốn bán cho kẻ khác thì cứ trao tay tờ hùn cho nhau thì đủ.

Điều thứ chín. — Công-ti đã định một phần hùn là bao nhiêu, thì công-ti cứ biệt là một phần; dầu ai muốn phần chia cho nhau; hay là hùn hiệp với nhau mà lãnh một phần, thì cũng phải lựa nhau lấy một người làm chắc mà để đứng tên, chớ công-ti không dự đồng, cứ biệt một người mà thôi. — Những người thay mặt, hay là người chủ nợ của mấy người có phần

hùn trong công-ti, chẳng hề dặng quyền, phép chi mà thâu thập dặng của công-ti, hay là cũng không dặng xin chia chất chi với công-ti mà đòi nợ của người có hùn thieu, phải y theo tờ giấy sổ sách của công-ti, hay là hội đồng công-ti phân bát. — Khi chia lợi cho mỗi phần hùn, thì cứ giao cho người nào có cầm tờ hùn mà thôi.

ĐOẠN THỨ BA.

Điều thứ 10. — Công-ti này giao cho một hội cai-quản đốc lý: Hội cai-quản định mười hai người, nửa phần lựa trong những người đứng tạo lập công-ti này, còn nửa phần thì lựa trong hàng mấy người hùn từ 10 phần sắp lên. Cách lựa, theo cách bắt thăm nơi kỳ đại hội mấy người có hùn, mỗi người hội viên cứ làm từ quân dộc, cứ làm hai năm, mà buộc phải thay nửa mới nửa cũ, nghĩa là cứ mỗi năm thì cứ lại nửa phần.

Điều thứ mười một. — Trong hội quản đốc công-ti cứ mỗi năm phải cử lại từ văn-phòng, từ này chọn nội mấy vị đã dặng cử làm hội viên; mà lập một người đốc hội, một người phó đốc hội, một người thừa biện thơ toán, và một người phó thừa biện thơ toán. Trong mấy vị dặng dự vào hội quản đốc, là những vị có hùn từ 10 phần sắp lên, mà trong lúc làm người hội lý văn-phòng rồi, thì trọn mấy năm ấy những phần hùn của mình không dặng cầm hay là bán cho ai hết. Vì phải để của hùn đó mà bảo kiết công vụ, cho mình lãnh coi công-ti vậy, khi dặng cử rồi, tức thì phải giao mấy giấy hùn của mình cho công-ti cất trong rương chánh, có đóng con dấu rằng không dặng cầm chẳng dặng bán.

Điều thứ mười hai. — Máng hai năm thì cử lại những hội viên đã mãn, và cũng phải chọn lại mấy tên dộc lý văn-phòng, điều này phải cứ theo điều thứ mười một. Mấy người đang thời dặng dự cử lại.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỨC, Bèn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tào-Tháo đang nói chuyện mà cười, bỗng nghe tiếng con chim khách kêu mà bay về phía Nam, Tháo hỏi rằng: « chim ấy có sao

lại kêu đêm. » Kê tả hữu đáp rằng: « nó thấy trăng tỏ tưởng là trời sáng, nên mới lia cây mà kêu. » Tháo nghe cả cười; lúc ấy Tào-Tháo đã say, bèn lấy cây sọc, đứng trước mỗi thuyền lấy rượu day ra sông uống ba chén rồi cầm cây sọc dẽ ngao mà nói với chư tướng rằng: « ta nhờ cây sọc này, mà phá Huỳnh-Cân, bắt Lữ-Bồ, giết Viên-Thuật, thâu Viên-Thiệu, thâu nhập trại Bắc, lược phá Liêu-Đông, tung hoành thiên hạ, thiết chẳng uống chỉ trượng phu; nay xem cái cảnh này, nên rất khẩn khái, ta phải làm một bài ca, cho các người hòa lại chơi. » (trong bài ca có câu rằng: *nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi, nhiều thọ tam vi, vô chi khả y.*) Nghĩa là: trăng tỏ sao thừa, chim ở thước bay về Nam, bay vòng cội cây ba lần, không nhánh mà đậu dặng. Ca rồi chúng quan hòa lại, thấy đều vui cười, bỗng có một người bước tới thưa rằng: « nay là lúc đại quân gần đánh, tướng sĩ gần đang dụng mạng; sao Thừa-Tướng ca những lời không tốt vậy? » (Tào-Tháo xem ra người ấy là quan Thứ-Sử đất Dương-Châu, người nước Bái, họ Lưu tên Phúc tự Nguyên-Dĩnh, giấy tự đất Hiệp-Phi, gầy dựng châu tri, qui tụ những dân xiêu lạc, lập nhà học nhà hiệu, rộng việc đón tiếp, giầy việc trị giáo, ra phò Tào-Tháo đã lâu, lập nhiều công tích.) Lúc ấy Tào-Tháo nghe nói hơi sọc mà hỏi rằng: « lời ta ca chỗ nào chẳng tốt? » Lưu-Phúc thưa rằng: « *nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi, nhiều thọ tam vi, vô chi khả y*; ấy là lời không tốt đó. » Tào-Tháo cả giận nói: « sao người dám làm bư lúc ta đang vui hứng. » Bèn hơi sọc dâm Lưu-Phúc chết ngay. Chúng đều kinh hãi, bèn bắt tiệc. Ngày thứ Tào-Tháo tỉnh rượu, ăn năn chẳng cùng; con của Lưu-Phúc là Lưu-Hy xin lĩnh thầy cha về chôn, Tào-Tháo khóc rằng: « hôm qua ta bị say mà giết lầm cha người, nay ăn năn đã không kịp, vậy thì phải lấy lễ Tam-công mà chôn. » Lại sai quân sĩ hộ đồng linh cửu đưa về xứ sở mai táng. Ngày thứ quan Đốc-Độc thủy quân là Mao-Giải với Vu-Cầm vào thưa rằng: « thuyền chiến lớn nhỏ dùng lời tới kết liên lại đã xong rồi, sanh, kỳ, khí giải, mỗi mỗi đều đủ, xin Thừa-Tướng diển khiển, dặng có tàn binh. » Tào-Tháo bèn dền thủy trại xuống chiếc trung-ương đại chiến thuyền ngồi xong, rồi nhóm hết các tướng truyền lệnh, hai đạo thủ y bộ đều phân

làm năm sắc cờ hiệu, binh thủy đạo trung-ương cờ vàng thì Mao-Giải với Vu-Cầm, đạo tiền cờ hồng thì Trương-Hập, đạo hậu cờ xám thì Lữ-Kiến; đạo tả cờ xanh thì Văn-Sánh; đạo hữu cờ bạch thì Lữ-Thông; binh bộ đạo tiền cờ hồng thì Từ-Quân; đạo hậu cờ xám thì Lý-Điền; đạo tả cờ xanh thì Lạc-Tần; đạo hữu cờ bạch thì Hạ-hầu-Huyền; Thủy-lục-lộ-đo-tiếp-ứng-sứ thì là Hạ-hầu-Đôn với Tào-Hồng; Hộ-vệ-văn-lai-giám-chiến-sứ thì là Hứa-Trữ với Trương-Liên; còn bao nhiêu tướng mạnh đều y đội ngũ; truyền xong rồi, binh dưới trại thủy nổi ba hồi trống, mỗi đội ngũ đều phân từ cửa kéo ra. Ngày ấy gió Tây-Bắc thổi mạnh, mỗi thuyền đều kéo buồm lên, lược gió tách sóng yên như dật băng; quân sĩ ở trên thuyền nhảy nhót ra sức bơi-dào nửa gươm, tiến hậu tả hữu mỗi quân cờ xi chẳng lia; lại có thuyền nhỏ hơn 50 chiếc, qua lại tuần vãng thời dộc, Tào-Tháo đứng trên Tướng-dài, xem binh tập luyện, trong lòng cả mừng, lấy làm phép chắc thắng, bèn truyền lệnh thâu buồm, mỗi chiếc đều y theo thứ tự mà về trại; Tào-Tháo bèn lên trướng, ngồi xong rồi nói với các mưu-sĩ rằng: « nếu chẳng có trời giúp ta, thì sao dặng kẻ hay của Phụng-Sổ; thuyền kết liên lại, quả nhiên qua sông như đi dật băng. » Trình-Giục thưa rằng: « thuyền đều kết chùm lại, tuy nhiên vững vàng, nếu giặc nó dụng hỏa công, ắt khó trốn tránh, chẳng nên chẳng phòng. » Tháo cả cười rằng: « Trình-trọng-Đức tuy là lo xa, song còn có chỗ xét chưa tới. » Tuân-Nhu nói: « lời Trọng-Đức nói phải lắm, sao Thừa-Tướng lại cười? » Tào-Tháo nói: « phạm dụng hỏa công, thì phải nhờ sức gió; vừa nay đang lúc liêu-Đông, duy có gió Tây và gió Bắc mà thôi, lẽ đâu đi có gió Nam với gió Đông sao; binh ta thì ở phía trên Tây-Bắc, binh giặc lại ở phía Nam; nếu nó dụng hỏa công, thì ắt là dật ngược lại binh của ta, ta có lo chi, ví bằng trông thắng mười lúc tiêu xuân, thì ta đã phòng bị trước rồi. » Các tướng đều kinh phục và nói rằng: « Thừa-Tướng thấy biết cao xa, chẳng ai bì kịp. » Tháo lại nói với các tướng rằng: « binh Thanh-Từ thấy dều chẳng quen đi thuyền, nếu nay mà không có kẻ ấy, thì làm sao mà qua lại cái sông lớn này cho tiện. » Bỗng có hai tướng xông ra thưa rằng: « bọn tôi tuy là người ở U-Yên, song cũng biết

đi thuyền; nay tôi xin lãnh thuyền tuần 20 chiếc, thẳng qua Giang-Bắc, đoạt cờ trống mà về, dặng làm cho rõ danh quân Bắc cũng biết việc đi thuyền. » Tào-Tháo xem ra là tướng thủ hạ cũ của Viên-Thiệu, là Tiêu-Xúc với Trương-Nam. Tháo bèn nói rằng: « bọn người đều sanh ở đất Bắc, đi thuyền chẳng tiện, và binh Giang-Nam tôi lui trên mặt nước tập luyện đã tinh thực, bọn người chớ khinh, mà liễu tánh mạng như chơi. » Tiêu-Xúc nói lớn lên rằng: « nếu chẳng dặng hơn, cam chịu quân pháp. » Tào-Tháo nói: « thuyền chiến đã kiên lại hết, duy còn thuyền nhỏ, mỗi chiếc chở dặng vài mươi người; e khó tiếp chiến. » Tiêu-Xúc nói: « nếu dùng thuyền lớn, có lấy chi làm kỳ, xin cho lãnh thuyền nhỏ vài mươi chiếc tới với Trương-Nam, mỗi người dẩn một nửa, nội ngày nay tuốc qua trại thủy Giang-Đông đoạt cờ chếm trống dâm về. » Tháo nói: « ta cho người thuyền 20 chiếc, binh ròng năm trăm người, đều dùng thương giải cung mạnh, dền ngày mai trời sáng sẽ dâm thuyền lớn nhận ra xa xa mà lập thế. » Lại sai Văn-Sánh cũng lãnh ba chục chiếc thuyền tuần theo tiếp ứng. Tiêu-Xúc với Trương-Nam mừng rỡ lui ra. Ngày thứ canh tư nầu com, canh năm nài nịch xong rồi thì đã nghe dời trại thủy đánh chiến giục trống thuyền đều ra khỏi trại, phân bỏ trên mặt nước sông Trường-Giang; một giây cờ xanh cờ hồng lộn lạo, Tiêu-Xúc với Trương-Nam lãnh hai mươi chiếc thuyền xông ra khỏi trại, nhắm Giang-Nam thẳng dền.

Nói về Giang-Nam bữa trước đã nghe chiến trống vang rân, xem thấy Tào-Tháo diển luyện binh thủy, quân bèn vào báo với Châu-Du, Châu-Du lên nói coi thì Tào-Tháo đã rút về. Ngày thứ lại nghe tiếng trống vang trời, quân sĩ liền lên chỗ cao mà xem, thấy có nhiều thuyền nhỏ lướt sóng mà qua, bèn phi báo với Châu-Du. Châu-Du hỏi: « có ai dẩn ra? » Hàng-Đương với Châu-Thới hai người ra 1 lượt nói rằng: « tôi xin làm tiên phườn đi trừ giặc. » Châu-Du mừng, bèn truyền cho các trại, giữ gìn nghiêm nhặt chẳng nên nào động. Hàng-Đương Châu-Thới mỗi người đều lãnh thuyền nhẹ 5 chiếc, phân làm tả hữu kéo ra.

Nói về Tiêu-Xúc Trương-Nam ý mình rằng mạnh, chèo bay thuyền nhỏ lướt dền. Bèn này Hàng-Đương mình mang yểm tâm tay cầm

trường thương đứng trước mũi thuyền, thuyền
Tiêu Xúc dần trước, bên truyền quân sĩ loạn
tên nhảm bần nhầu qua thuyền Hàng-Đương.
Hàng-Đương lấy một bia mã đồ; Tiêu-Xúc
cũng lấy trường thương ra đánh với Hàng-
Đương, bị Hàng-Đương đâm một mũi nhào
xuống sông mà chết. Trương-Nam ở sau hét lên
lướt tới, thuyền Châu-Thời xông ra, Trương-
Nam đứng trước mũi thuyền; hai bên cùng
lên bắn nhầu, Châu-Thời một tay cầm búa
một tay cầm dao, hai chiếc thuyền cách nhau
chừng bảy tám thước, bên nhảy bay qua thuyền
Trương-Nam, chém Trương-Nam mình rơi
xuống nước, rồi chém nhầu hết quân sĩ; bình
Tào quay thuyền chạy về, Hàng-Đương Châu-
Thời giục thuyền đuổi theo, đến nửa sông gặp
thuyền Văn-Sánh, áp đánh, hai bên đang rập
thuyền đầu chiến, còn Châu-Du thì dẫn chừng
lương lên đánh núi xem coi, ngó thấy phía bên
Giảng-Bắc thuyền chiến bày bề đầy trên mặt
nước có xí dều có thứ lớp, ngó lại thì thấy
Hàng-Đương. Châu-Thời đang đánh với Văn-
Sánh; Hàng-Đương với Châu-Thời ra sức đánh
rất quá, Văn-Sánh cự không nổi quay thuyền
bỏ chạy; Hàng-Đương Châu-Thời rước theo,
Châu-Du sợ hai người ấy tìm vào nơi trượng
địa, bèn phắc cây cỏ trắng và hôi quân giống
chiến thất bình; hai người nghe lệnh, bèn
quay thuyền trở lại.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

CHỖ SÀI.

Trong tờ nhứt trình số 145 kê đây nơi
bãi Tam-quốc có in lộn một chữ, chỗ câu:
Tôi mang ơn Thừa-Tướng thấu dụng, ngặt
không có chúa-công mà báo đáp, xin đọc lại:
ngặt không có chức công mà báo đáp.

Thi phổ.

Bảo lự (hưu thể).

Cơ biên bởi trời há dám than,
Thình lình bão lự khiến tai nạn.
Gió dấy mây ngon cây xiêu ngã,
Sóng bủa ba đào nước nhảy tràn.

Người thác đã cam nơi mây tạo,
Kẻ còn thêm thêm cửa nhà tang,
Chờ chờ đời gặp vua nhà Hạ,
Đầu có cuộc này khỏi thác oan.
Gia-dịnh, Tri-huyện, Phạm-hữu-Thành.

Họa vận.

Trận bão Nam-kỳ dăm thối than,
Nước dưng thiên hạ chịu nghèo nàn,
Giống vũng-vực cửa nhà xơ xài,
Giờ đồng-dừa bờ cõi khứa trắng,
Thương bày dân đen như trái chính,
Xót thay con đồ tỵ bèo lang.
Hay là rồi phạt người hung bạo,
Cũng có người ưng có kẻ oan.

Gia-dịnh, Chánh-quản, Đinh-thiếu-Quang.

Họa vận.

Cuộc đời ngao ngán bóng riêng than,
Bão lự khiến dân phải mắc nan,
Giờ thổi tàu thuyền xiêu lức ngục,
Nước dưng nhà cửa ngập đầy tràn,
Phong ba một trận người trời nổi,
Tủi ách đời giờ kẻ hiệp tang,
Đã biết chạy trời sao khỏi nắng,
Nhưng mà thương chúng chịu bầm oan.

Diễn-tín, Thông-phán, Nguyễn-trung-Thành.

Họa vận.

Ba tai trời khiến há nan than,
Bão lự nhiều nơi chịu khôn nan,
Vui vục gió đưa cây cối ngã,
Ấm ấm sóng bủa cửa nhà tràn,
Mạng người cũng thế me tên bắn,
Nghệp chúng dường như hội nước tang,
Thương bày nhơn dân mang nạn tam,
Càng khôn số định có ung oan.

Diễn-tín, Thông-phán, Hộ-tri-Viên.

Hưu thể.

Nạn dân ách nước há vi đầu,
Trận bão năm Thìn thấy lác đầu,
Cọp-chạy nổi giông cây ngã ló,
Rồng tuôn khỏa nước đất tràn đầu,
Tang tành bờ cõi nhà bay nóc,
Lại lạng ruộng nương rạch mất cầu,
Hồng thủy thuở xưa nay đảo lại,
Phải còn Hạ võ khỏi lo âu.

Bồn-quốc, Giáo-thọ, Đỗ-quang-Đầu.

Họa vận.

Vật đổi sao dời áy bởi đầu,
Thông hạ trận bão chúng diên đầu,
Trên bờ cây ngã giông đường sá,
Dưới vực thấy trời kéo mở đầu,
Con hoản hốt, người ngay sâu chí,
Lúc phiêu lưu, dứa vạy vủi cầu,
Ngồi thương mây kẻ lăm tai nạn,
Bạc phận cũng loài há chẳng âu.

Gia-dịnh, Chánh-quản, Đinh-thiếu-Quang.

Họa vận.

Một trận bão bùng khắp dân đầu,
Chợt nhìn cây cỏ lả-tơi đầu,
Mưa giông dối dấp đều kinh hải,
Sóng gió liên đeo khó dải đầu,
Nhà sập cột xiêu vì cuộc biến,
Kẻ trôi người nổi rất cơ đầu,
Thương dân hoạn nạn không nguôi dạ,
Đoái lại việc đời lăm lúc đầu.

Diễn-tín, Thông-phán, Nguyễn-trung-Thành.

Hưu thể.

Tình thời có động lẽ dân không,
Bão lự nảy cho việc hóa công,
Nhà cửa gió tuôn năm chặt đất,
Thuyền tàu nước nhảy lập đầy đồng,
Đời đời cơn vực vại cơn sóng,
Luân chuyển thành suy ít ngọn giống,
Hành lữ dấp dối thương nhừng kẻ,
Chống trông tin vợ, vợ trông chồng.

Bồn-quốc, Giáo-thọ, Trần-duy-Thành.

Hưu thể.

Cát có Phi-liêm ngọn thổi ló,
Dập dối đời trần ngàn ngo cho,
Nghien bầu tạo hóa giông lừng lầy,
Mở cửa âm dương khối mịt mờ,
Hỗ-bá trạo-sỏi đầu xừng vừng,
Hồng-ngà mở-mặt một nhơn nho,
Cho hay đầu bể xưa nay vạy,
Ai nở khoanh tay ruột rời vò.

Bui-hạo-Thiên, Insituteur
au Collège de Mỹ-tho.

Hưu thể.

Đặt bằng bóng chiếu nổi phong ba,
Thiên hạ trở già lăm thiết tha,
Một trận tang tành cơn gió dấy,
Trăm loài áo nỏ lúc mưa sa,

Một mù ngục, lửa muôn trùng luy,
Thơ thời cây tang mây cụm xo,
Cảnh lạ kêu sầu chim nhớ ban,
Trời nghiêng đầu nở phụ dân ta.

Lê-dạo-Ngạn, (Bên-tre).

Cứu vật thì vật trả ơn

Cứu người người lại trả hồn lạ thay.

(tiếp theo.)

Người nhà quê nghe nói tin hăm hăm lại dăm
lòng thương xót anh-ta, tưởng chắc là bị rơi
hồ-nhơn; chẳng biết là quân sâu một Fadhel
muốn làm cho tên nhà quê tin mình thiệt là
người trảm anh, nên lấy ra một hột xoăn rất
lớn mà cho tên nhà quê. Tên nhà quê mừng rỡ
cầm-ta rồi từ biệt mà đi.
Cách ít ngày sau tên nhà quê bèn bán cái
chơi đi, 1 con lừa và hột xoăn của Fadhel cho
nó, cũng bán hết lấy vốn mua hàng hóa chở ra
thành Perse mượn phố ở đó buôn bán, chừng
đặng 1 năm thì anh-ta đã có vốn rồi, bèn muốn
về thăm xứ sở một chuyến chơi, vậy bao nhiêu
tiền bạc đều luộc hết vào lưng lên lưng ngựa
mà đi, khi đi đến gần đám rừng là chỗ đã cứu
Fadhel với 3 con thú khi trước thì trời đã tối
rối, thỉnh liếc trong bụi xông-ra một lũ ăn cướp
chặn bắc anh-ta lấy hết tiền bạc áo quần lại bắc
luôn con ngựa rồi lấy giấy trời anh-ta vào gốc
cây bỏ đi mất. Anh-ta bị trời giữa rừng một
minh, sợ lo đêm hôm ẽ chẳng khỏi loài thú dữ,
giấy phúc nghe trên cây sạt sạt, anh-ta hết hồn
ngó lên thì thấy con khỉ rất lớn chụm cây nhảy
qua cây kia, thẳng riết xuống căn giấy mở-trời
cho anh-ta, rồi lại thì là con khỉ mình đã cứu
ngày trước. Anh-ta bụng dối xếp về, con khỉ
lại đi hái trái cây trong rừng cho anh-ta ăn đồ
dối, nó lại kiếm cỏ khô và lá cây trái cho anh-
ta nằm, anh-ta một mỗi nằm xuống thì đã ngủ
liền, con khỉ để anh-ta ngủ đó mỗi tuần qua cho
mấy lên áo cướp trứng lên vào ăn trộm một
túi vàng và quần áo đẹp về cho anh-ta và nói
rằng: Công ơn anh cứu tôi khi trước nay tôi
xin đáp nghĩa cho anh. Tên nhà quê rất cảm
lành con khỉ, bèn mặt áo quần vào rồi từ giả con
khỉ mà đi. (sau sẽ tiếp theo.)

Rút trong nhứt trình tây, Petit-François
illustré dịch ra.

Tàn-châu, Nguyễn-chánh-Sắc.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày 21 tháng Juin 1904

Tại hãng Đông-dương. — 1 đồng bạc là .	2, fr 28
— hãng Hong-kong Shanghai —	2, 28
— hãng Speidel. —	2, 28
Giá bạc nhà nước. —	2, 30

GIÁ LÚA GẠO

Ngày 21 tháng Juin 1904.

CÁC THỦ LÚA GẠO VÀ TẦM CẨM	VĨNH-LÔNG	CỎ-CÔNG	ĐÀM-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.	2. \$ 15	2. \$ 15	2. \$ 15
Gạo lứt nhà máy, mỗi 20 phần thóc là 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700 grammes đã 3 phần thóc dài theo mé sông, khối trong 100.	2. 60	2. 60	2. 70
thuộc, đựng bao bô.	2. 75	2. 75	2. 85
Gạo lứt người bôn (20 bay 25 phần thóc, quốc (như nói trên đó) trong 100.			
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cẩm có lộn lăm (như nói trên đó)	3. 18	3. 18	3. 35
			1 \$ 25

Lời rao

Có người muốn cần dùng 1 người cho thao việc làm rượu *Limonade*, ai muốn lãnh làm việc ấy thì xin đến tại nhà nhứt trình này mà hỏi.

Kính gởi lời cho quý hữu đăng hay, tôi có làm một cuốn thơ hiệu là *Đồ-bác-tân-Biên* (nghĩa là thơ cổ-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hòa-Xương ở tại Tân-Đị h.

Giá một cuốn là 0, \$ 15

Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, vắn và dễ đọc lắm, nên tôi xin chư vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bãi-bạc thì thiệt là đều có phước-lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

NHÀ BÁN XE VÀ DÒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANIERE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 148

SAIGON.

Cửa ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bát kê đủ bộ vắn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Ông bang Tai kêu A.Tai là cựu Bang trưởng dân Quận-Đông ở tại làng Tân-an hạt Cần-thơ muốn bán 7 sở ruộng đã thành thực rồi, tọa lạc theo hai bên mé kinh Ô-môn hạt Cần-thơ. Một sở 37 mẫu 46 cao; 1 sở 198 mẫu; và 1 sở 164 mẫu, 3 sở này liên nhau; lại một sở 157 mẫu 14 cao phía mép kinh bên kia, ngan với ba sở đã nói trước đó; còn 1 sở 158 mẫu 30 cao và 1 sở 63 mẫu đều liên nhau. Lại 1 sở 98 mẫu thì ở mép bên kia kinh ngan hai sở đã nói trước đó.

Như ai muốn mua thì đến tại nhà ông Bang Tai là chủ điền ấy mà coi bản đồ và coi ruộng ấy còn những vị nào ở tại Saigon mà muốn biết về việc ruộng ấy thì xin đến hỏi thầy Trần-ngọc-Cửu (cựu thông ngôn tòa) nay đang làm việc với quan-Trang-Sư DUVAL; nhà ở tại đường Nationale trên bót Bô-Đế-chưng 100 thước Langsa.

Nếu trong hạt ai có ghê *Thonet* bị ước, nhê keo và nở ra một hai chỗ; như muốn sửa và sơn lại như ghê mới vậy, thì nhà tôi có sẵn thợ sửa và sơn lại, tôi đã có lãnh sửa nhiều chủ rồi đều khen:

Giá sửa và sơn mỗi cái chaise là . . . 1 \$ 00

Ghê cũ sơn lại không có sửa, mỗi cái là 0 60

Ấy là ghê Chaise, còn ghê lớn như *fautuil* và thứ khác nữa thì đem tới tôi coi công chuyện sửa nhiều ít sẽ định giá, mà không mắc hơn bao nhiêu.

Mấy người ở khác hạt như có thể đem ghê tới nhà tôi được thì tôi cũng vui lòng lãnh làm cho; ai muốn biết làm xau tốt ra thế nào xin tới nhà tôi thì thấy,

Cựu quan một Nho, Bèn-tre

CÔNG-TI DƯ'A XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HÃNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đăng phần thưởng lớn hội dầu xảo 1900:

Đăng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngợi công, ít hao mà đi xa, tồn số phi chứng 0 \$ 98 mà đi được 100 ngàn thước. (Có lễ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan Ngươn-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đồ bỏ trợ. Bán Tàu và Cù-lap máy hơi chạy hay và lẹ, dễ chuyển chỗ và đồng thoàn. Đồng hồ đo dễ dùng trong máy quản hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chư Quân-hạt và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngạch Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thầu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc dầu xảo, đều đăng thưởng lần hơn hết.

Đồng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đôi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lap dài 7 thước có xa-quạ trước và sau, máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sâu xuống chừng 2 — 3 tấc tây.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hãng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGỰA CÔT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, dầm xe, bánh xe da hun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charnier (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiên vỏ Chassis hay là lấy kiên ra.

Như ai muốn mua các món đồ chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hồ có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quý hữu dặng hay tiệm *RELIEUR* của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là *SƠN-LONG* số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy dòn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá...	6 \$00	Sử-ký Đồ-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Bản đồ tranh và bài ca giá.....	0 50	Sách Sử-ký Nam-việt chưa rồi.....	0 60
Thơ Lục-ván-Tiên.....	0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhứt.....	0 40	Phong-hóa Điều-bành.....	0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại.....	0 50	Tử-Thơ cuốn nhì.....	1 60
Thơ Mu-Đội 1 cuốn giá.....	0 25	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn nhứt nhì.....	2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá.....	0 25	Conversation.....	0 70
Thơ Nhi-độ-Mai.....	0 30	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Thơ Trảo-dại-Lang in rồi giá.....	0 40	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Phủ-Kiểu (3e édition).....	0 20	Miscellannées.....	1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca.....	0 35	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-ký-duyên.....	0 60	Thức kiển về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn quốc.....	1 \$00
Tướng Đinh-lưu Tử, thượng quyền.....	0 20		

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạp mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM
1	Mercredi.....	18	Thứ tư	16	Jeudi.....	3	Thứ năm
2	Jeudi.....	19	Thứ năm	17	Vendredi.....	4	Thứ sáu
3	Vendredi.....	20	Thứ sáu	18	Samedi.....	5	Thứ bảy
4	Samedi.....	21	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	6	CỬA NHỰT
5	DIMANCHE.....	22	CỬA NHỰT	20	Lundi.....	7	Thứ hai
6	Lundi.....	23	Thứ hai	21	Mardi.....	8	Thứ ba
7	Mardi.....	24	Thứ ba	22	Mercredi.....	9	Thứ tư
8	Mercredi.....	25	Thứ tư	23	Jeudi.....	10	Thứ năm
9	Jeudi.....	26	Thứ năm	24	Vendredi.....	11	Thứ sáu
10	Vendredi.....	27	Thứ sáu	25	Samedi.....	12	Thứ bảy
11	Samedi.....	28	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	13	CỬA NHỰT
12	DIMANCHE.....	29	CỬA NHỰT	27	Lundi.....	14	Thứ hai
13	Lundi.....	30	Thứ hai	28	Mardi.....	15	Thứ ba
14	Mardi.....	1	Thứ ba	29	Mercredi.....	16	Thứ tư
15	Mercredi.....	2	Thứ tư	30	Jeudi.....	17	Thứ năm

Gérant CANAVAGGIO.

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồn quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00

Tại Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

Tại pháp cũng ngoại quốc 10 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

Tự Dữ-Thức

ĐƯỜNG LAGRANIERE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONGES

1^{re} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hãy là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghị, chờ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

TỜ ĐẶT PHÒNG LẬP CÔNG-TI.

Điều thứ mười ba. — Lúc rui, hoặc thôi, bị bệnh, hay là thắc mải người nào trong hội viên quản đốc, thì cả hội phải đứng lựa người thế đồ cho người ấy, chờ đến kỳ đại hội của mấy người hùn, rồi sẽ lựa người khác mà cử lên y theo thể lệ đã định.

Nghĩa là người của hội quản đốc lựa mà thế đồ đó, là làm đồ bất luận lâu mau, cứ thế giùm cho trọn ngày giờ của người còn để dư lại đó mà thôi.

Điều thứ mười bốn. — Hội quản đốc này phải nhóm ít nữa là một lần trong mỗi tháng, nhóm tại hàng chánh công-ti; và phải nhóm mà luận bàn việc của công-ti bất luận khi nào, cứ có việc chi cần thì nhóm.

Tuy là mười hai hội viên, mà khi nhóm có đủ sáu vị, thì là đủ quyền phép mà thi hành việc của hội, cũng đồng như cả hội hiện diện.

Bản tính đều chỉ phải cứ sở thẩm nhiều làm hơn, vì như bổ phân hai, nửa bên kia, nửa bên nọ, thì ông đầu hội đặt phép theo bên nào thì bên ấy hơn.

Chẳng ai được mượn người đi bỏ thẩm giùm cho mình, trong khi hội nghị, cứ đích thân hiện diện mà thôi.

CUN 53

Điều thứ mười lăm. — Những điều luận bàn, cải biến từ phải biên y vào tờ kêu là «khẩu-sao», mỗi vị lợi viên biên diện phải ký tên vào làm chứng quả; rồi tờ khẩu sao này phải chép vào sổ lớn của công-ti để làm việc ấy.

Còn tờ sao lục những tờ khẩu sao này, (nếu khi nào cần dùng về việc chi mà phải sao lục) thì ông đốc hội quân đốc phải ký tên rằng sao y.

Điều thứ mười sáu. — Hội đồng quân đốc đủ quyền phép rộng về sự xem xét tính toán, coi quản những việc của công-ti; coi xét về việc thâu, xuất, mua, bán những hàng hóa vật dụng của công-ti. bán mặt, để chịu, thâu tiền, trả tiền, chi lãnh việc, tranh đấu giá, lãnh việc; ký tên những tờ đầu hay là tờ giao kèo lãnh việc, hay là chi bán và chịu mua ký tên thâu mandat lãnh mandat gói thơ, thâu thơ, luận bàn, cải biến về việc ích lợi của công-ti, tính toán thêm bớt, trừ cộng nhơn chia của công-ti, thừa kiện, cấu hòa, trước khi trả hay là sau khi trả những tiền thiếu công-ti, hay là công-ti thiếu, tùy ý biện việc, cứ một điều làm lợi ích cho công-ti mà thôi. Nói tóm hội đồng quân đốc của công-ti cứ xét và tính bất luận là điều chi thuộc về công-ti, làm cho phân minh, hoặc bày hoặc bớt, được phép liệu lý tỏ về ra cho cả người có hùn rõ khi đại hội. Lập sổ bộ, định xuất phát, tính lợi lỗ, định giá hàng vật, muốn người dùng định lương phạn, liệu tiêu phí, mỗi mỗi chuyên quyền, đều phải có bộ sổ phân minh mà trình ra trong lúc đại hội cho chư vị có hùn rõ. Trong điều thứ sáu này, định phỏng sơ như vậy, hoặc thêm, hoặc bớt, tùy theo ý chư vị có hùn sẽ định ra thế nào trong khi đại hội hãy nghị luận lại.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THUG, Bền-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Châu-Du ở trên núi xem thấy thuyền chiến của Tào phía bên kia sông đã vào thủy trại hết; bèn dạy lại nói với các tướng rằng: «chiến thuyền bên Giang-Bắc giày chặt như chông. Tào-Tháo lại nhiều mưu, phải dụng kế

chi mà phá cho dặng?» Các tướng chưa kịp nói; bỗng thấy bên trại của Tào, bị gió thổi cây cờ vàng trung ương gãy rớt xuống sông; Châu-Du bèn cười rằng: «ây là điềm chẳng lành đó.» Lúc đang xem hồng có trận gió thổi đèn rất lớn dưới sông sóng nổi ba đào đánh bổ vào bờ, lại thổi ngọn cờ phất ngan qua trên mặt Châu-Du, Châu-Du chợt nghĩ lại trong lòng một chuyện rất khó, liền hét lên một tiếng, té ngựa ra, miệng thì trào máu, các tướng mau mau đỡ giấy, thì đã bất tỉnh nhơn sự.

Muốn biết Châu-Du lách mạng thế nào và xem bài sau phần giải.

HỘI THƯ BỐN MƯƠI CHÍN.

Thắc-tính đảng Gia-Các cấu phong,

Tam-giang-Khẩu Châu-Du nói lửa.

Nói về Châu-Du té xuống trao máu; bất tỉnh nhơn sự, kẻ tả hữu phò vệ đâm vào trong trường, các tướng tới lui hỏi thăm đều sưng sột mà nói với nhau rằng: «bình Tào đóng bên Giang-Bắc đóng hơn trăm muôn, lưôm lưôm như cộp, nay mà Đò-Độc đau như vậy, thoãn như bình Tào kéo đến thỉnh linh, thì liệu làm sao, bèn lật đặt sai người đi báo với Ngô-Hầu, một phía thì tìm thấy thuốc than điều trị.

Nói về Lỗ-Túc thấy Châu-Du mang bệnh, trong lòng lo sợ bèn đi đến ra mắt Không-Minh rồi thuật việc Châu-Du đau với Không-Minh. — Không-Minh hỏi: «ông tướng ra thế nào?» Lỗ-Túc nói: «ây là phước của Tào-Tháo, mà là họa của Giang-Đông đó.» Không-Minh cười rằng: «bệnh của Công-cản, tôi cho thuốc dặng, có khó chi.» Lỗ-Túc nói: «thiệt dặng như vậy thì nước nhà may lắm.» Bèn thỉnh Không-Minh đồng đi đến viếng bệnh, đến nơi Lỗ-Túc vào trước ra mắt Châu-Du. Châu-Du lấy mền trùm đầu mà nằm. Lỗ-Túc hỏi: «Đò-Độc bệnh thế thế nào?» Châu-Du đáp rằng: «đau trong tâm phúc nên nó bất hờn mê.» Lỗ-Túc nói: «đã uống thuốc chi chưa?» Châu-Du nói: «trong lòng thổ nghịch, (1) thuốc uống không xuống.» Lỗ-Túc nói: «tôi có đèn câu Không-Minh, ông nói với tôi rằng bệnh-Đò-Độc ông cho thuốc dặng; nay sẵn có ông ở ngoài trường tôi muốn thỉnh vào điều trị dặng chăng?» Châu-

(1) Thổ nghịch: là hay bryn gĩa bác ói ngược ra hoai.

Du bảo thỉnh vào, rồi dạy kẻ tả hữu đỡ giấy ngồi nơi giường. Không-Minh nói: «hôm nay không đèn dặng mà thăm ngài, không dè ngài quí thể chẳng yên.» Châu-Du nói: «Nhơn hựu dân tịch họa phước, khởi năng tự bào. (Người có họa phước sớm rồi, ai giữ cho khỏi dặng).» Không-Minh cười rằng: «thiên hựu bất trắc phong vân, nhơn hựu khởi năng liệu hổ. (Trời có mây gió không chừng, người, ai mà biết cho dặng sao.)» Châu-Du nghe nói thà: kinh, bèn làm bộ rên. Không-Minh nói: «Đò-Độc trong lòng có hơi buồn lo chi chăng?» Châu-Du nói: «có.» Không-Minh nói: «vậy thì phải dùng lương được mà giải nó mới dặng.» Châu-Du nói: «đã có phục lương được rồi mà không hiệu nghiệm thì.» Không-Minh nói: «trước hết phải trị cái nguơn khí đã, nguơn khí thuận rồi thì tự nhiên mạnh khỏe.» Châu-Du liệu Không-Minh ắt biết ý mình bèn kiêu lời khêu thử rằng: «muốn cho thuận khí, phải uống thuốc chi?» Không-Minh cười rằng: «tôi có 1 phương làm cho Đò-Độc thuận khí.» Châu-Du nói: «xin Tiên-Sanh dạy bảo.» Không-Minh hỏi bát mực rồi dạy kẻ tả hữu lui ra hết rồi lên viết mười sáu chữ rằng: «giục phá Tào-công, nghị dụng hòa công, vãng sự cụ bị, chỉ khinh đóng phong (nghĩa là: muốn đánh Tào-Tháo, phải dùng hỏa công, muốn việc sớm đủ, duy thiếu gió đông.)» viết rồi trau cho Châu-Du mà nói rằng: «ây là bệnh công của Đò-Độc đó.» Châu-Du xem thấy thắc-kình bèn nói thắm trong bụng rằng: «Không-Minh thiệt là thảo nên mới biết dặng ý ta, vậy thì ta phải thủ thiệt mới xong.» Bèn cười rằng: «Tiên-Sanh đã biết dặng căn bệnh tôi, vậy thì dùng thuốc chi mà trị; việc dặng nguy cấp xin ông dạy bảo.» Không-Minh nói: «tôi lấy bát tài, song lúc trước có gặp người đi nhơn truyền dạy sách Kỳ-môn-luận-giáp-thiên-thơ, kêu mưa hú gió dặng, nếu Đò-Độc muốn cho có gió Đông-Nam, thì phải lên nơi núi Nam-Bình mà cắt một cái dải tên là Thắc-tính-dang, cao chín thước phân làm ba tầng, dùng một trăm hai chục người tay cầm cờ phang đứng chung quanh, dặng tới lên trên dải mà làm phép cầu gió Đông ba ngày ba đêm giúp cho Đò-Độc dặng bình; dặng chăng?» Châu-Du nói: «chỉ cho đến ba ngày ba đêm, dặng gió lên chừng một đêm thì việc cả ắt nên,

3 nay việc đã ở trước mắt chẳng nên chậm trễ.» Không-Minh nói: «tháng mười một ngày hai mươi nhăm ngày Giáp-tý gió giấy, qua ngày 22 Bính-gián gió ngưng, dặng chăng?» Châu-Du nghe nói rất mừng hết đau, vùng ngồi dậy, tức thì sai 500 binh rồng mạnh lên núi Nam-Bình lập dang; lại giao một trăm hai chục quân cho Không-Minh sai khiến; Không-Minh từ biệt lui ra rồi với Lỗ-Túc cỡi ngựa lên núi Nam-Bình đo nhẩm địa thế rồi khiến quân sĩ dọn đất phía Đông-Nam lập dang, vườn vức 24 trượng, mỗi một tầng cao 3 thước, ba tầng cộng là 9 thước; tầng dưới dựng cờ nhị-thập bát tử; phía Đông 7 mặt cờ xanh, đặt Giác, Cáo, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, lập ra hình Thương-long; phía Bắc bảy mặt cờ xám, đặt Đâu, Ngưu, Nữ, Hư, Ngụy Thắc, Bính, lập làm thế Huyền-vũ; phía Tây bảy mặt cờ trắng, đặt Khue, Lâu, Vĩ, Mão, Tắc, Tuy, Sâm, chim lay oai Bạch-hổ; phía Nam 7 mặt cờ Hồng, đặt Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chấn, lập ra hình Châu-Tước; tầng thứ hai, chung quanh cờ vàng 64 mặt, lập 64 quái, phân ra làm tám ngôi mà dựng; trên một tầng dùng 4 người, mỗi người đều đội mạo Thúc-phác, mặt bảo xám, áo phụng giãi rộng, xiêm vườn giây đỏ, phía bên tả trước dựng một người, tay cầm cây cần dài trên ngọn lầy lông gà làm cờ dặng chiều tin gió; phía bên hữu trước dựng một người, tay cầm cần dài trên ngọn có buộc giải hiệu Thắc-tính, để khoe ngọn gió; phía tả sau một người đứng cầm gươm báu; phía hữu sau một người đứng cầm lư hương; còn dưới dang thì đặt hai mươi bốn người đều cầm sách kỷ, hữu cái, đại kích, trượng qua, huỳnh mao, bạch việt, châu phan, tạo đạo, vây vòng bốn phía. Tháng mười một, ngày hai mươi giờ Giáp-tý, Không-Minh tâm gọi ăn chay, mình mặc áo đạo, bỏ tóc xả đi chơn không, đến giữa trước dang, căn dặn Lỗ-Túc rằng: «Tư-Kiến hãy về đình mà giúp Công-cản điều binh, thoãn như lời câu không ứng nghiệm xin chớ có chấp.» Lỗ-Túc đi rồi, Không-Minh bèn truyền cho những tướng sĩ ở giữ dang rằng: chẳng dặng lia ngôi của mình ở đâu phải đứng đó; chẳng dặng giục dấy kẻ tại; chẳng dặng mở miệng nói quấy; chẳng dặng thà kinh sợ hãi; nếu đi lịnh ắt chém, chúng đều lãnh mạng. Không-Minh bước chậm chậm lên dang xem sức ngôi thứ xong rồi

mới đổi hương ngược mặt lên trời vang vãi,
rời đi xuống nghỉ ngơi, khiến quân sĩ thay phiên
thờ nhau mà ăn cơm; Không-Minh một ngày
lên xuống trên đàng ba lần mà chưa thấy có
gió Đông-Nam.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Thi phổ.

NGŨ THŨ LIÊN HUỖN NÔNG-CỎ LUẬN.

Kỷ nhứt, từ thơ vận.

Thương nhau nào luận giúp trâu voi,
Gần chữ đồng tâm cũng nặng lời,
Chim lợi xin đừng nài sức nhọc,
Cầu danh chớ quản chức thân côi,
Đào-công nghiệp trước lòng tua nhỏ,
Yên tử nghề xưa dạ phải roi,
Sao chẳng ăn cần tranh mỗi lợi,
Thăng ngày vọt vả dục như thôi.

Kỷ 20 Qua nhà bà già ta vận.

Như thời thâm thoát lại rồi qua,
Sao chẳng toan đương chúc lợi nhà,
Hiệp vốn cũng nhờ tay bấy hạn,
Buồn to vì cây sức ba bà,
Người hòa nhảm đã vừa lòng trẻ,
Đặt lợi lẽ đâu nở dè già,
Khuyến với bao nhiêu người đồng chí,
Làm sao mỗi lợi dặng về ta.

Kỷ 30 Lò mò là cho trò vận.

Về ta đầu nhúm dặng nên lò,
Hồn vốn buồn chung phải đánh mò,
May rủi bởi thời đương dạ ngại,
Nên hư vì vận chớ lòng lo,
Gặp cơn dặt lợi người thêm tốt,
Phải thế trời thời cũng giúp cho,
Nông cỏ mình đàm xem chữ dạ,
Chỉ công mài sắt cũng nên trò.

Kỷ 40 Ôi thôi rồi nói với vận.

Nên trò phải gần, hỏi trò đi,
Trước mặt lại nguyên nở bỏ thôi,
Chư-quốc tảo tấn tranh mỗi lợi,
Chủ-nhơn bán bạc chẳng hay rồi,

Làm sao bạn tác vấy một cửa,
Nở dè anh em nầu khác nói,
Giữ vẹn nông-thương đừng trể chí,
Cùng là kinh sử gần công xôi.

Kỷ 50 Vận từ thơ ngược.

Gần công lễ cũng dặng vàng thôi,
Danh tiếng đời sau cũng dè rồi,
Hùn hiệp phải thời trời nở phụ,
Bán buôn gặp vận dặt đầu côi,
Riêng lo nghĩ lại càng lao碌,
Chung tình xem ra rất nặng lời,
Chủ-bát luận đàm ơn rất trọng,
Thương nhau nào luận giúp trâu voi.

Phước-da, Lê-vĩnh-Thị, (chiếu tác).

Nước lục thơ.

Một cơn gió dữ giữa trời không,
Nước lục mình mòng đầy khắp đồng,
Loài vật gỏi thân về biển bắc,
Cửa nhà lưu lạc giữa trời đông,
Tràng bờ thấy bạn lao-xao đợi,
Dây dặt sang bên lúm-nhúm trông,
Nhớ thuở. Đường-nghiêu cơn chín nạn,
Ơn nhờ Hạ-vẽ định nên sông.

Lê-vĩnh-Thị.

Cứu vật thì vật trả ơn

Cứu người người lại trả hơn lạ thay.

(tiếp theo.)

Đi giọc đàng những mảng thương tiếc con
ngựa, chẳng dè đầu thấy 1 con sư tử xám xui
thẳng dến gần anh ta; anh ta hoảng kinh hòng
muốn chạy, ai ngờ con sư tử chẳng làm hung,
cứ ngoắt đuôi tỏ ra đầu mừng rỡ và nói rằng:
«Anh chớ sợ, xin theo tôi vào hang tôi có ý
muốn đến ơn cho anh vì anh đã có lòng tốt mà
cứu tôi buổi trước.» Khi về đến hang, con sư
tử bèn lấy ra một cái dây ngọc dái đầy những
hột xoàn quà cho anh ta. anh ta tưởng là của
đi đàng rơi rớt thì máng lăm cắt lấy rồi từ giã
ra về. Anh ta lại nghĩ trong mình rằng rất dỗi
là loài thú còn biết ơn biết nghĩa huống chi người,
anh ta mới lĩnh đến thăm Fadhel chơi và tỏ sự
mình có phước mà dặng những của ấy. Lúc vào
đến thành thì anh ta thấy yết thị treo cùng đàng

rằng có 1 ông Hoàng Béhodir đi chơi bị chúng
giết, và lấy mài dầy ngọc dái đi, bỏ thây trong
rừng. Anh ta lột dặt đến nhà Fadhel. Quan đại
thần Fadhel thấy tên nhà què dến thì lột dặt
lâm bộ chào mừng, tên nhà què đàm lòng tin
cậy mới tỏ hết sự mình ra cho Fadhel nghe.
Fadhel nghe biết mắng thắm, mới âm mưu tính
đi cáo với vua rằng tên nhà què đã giết ông
Hoàng-tử mà lấy ngọc dái, có ý tàn ơn cho vua
ra mình mà đàm về trao phong quan lại như
khi trước, bưng hăm hăm lấy ơn làm oán, bèn
giả giận mắng yếm làm tiệc đãi-dặng. Tên nhà
què ngỡ là người tốt cứ ăn uống no say. Fadhel
thấy tên nhà què đã say rồi, bèn lấy dây ngọc
dái khóa cửa chắc lại bỏ dổ chạy đi cáo với vua
rằng tên nhà què đã giết ông Hoàng mà lấy dây
ngọc dái, mình đã dợ bắt dặng nên dến cáo cho
vua hay. Vua mắng rõ bèn phong thưởng anh
ta, lại sai quan quân dền vây bắt tên nhà què
đam về tra hỏi rồi giam cầm trong ngục tối. Tên
nhà què nằm trong ngục tối một mình, mới than
rằng: «Phải lúc trước ta nghe lời 3 con thú mà
dừng cứu nó thì nay có đầu cho dền dỗi này,
ăn năn thì sự đã rồi, biết sao bây giờ!» anh
ta những mắng lo rầu, bỗng đầu thấy có con
rắn bò vào kêu anh ta rằng: «Bạn hữu ôi! tôi
đã có nói với anh, cái người mà anh đã cứu,
nó sẽ hại anh, mà anh không nghe lời tôi, nay
đã lỡ ra rồi ăn năn sao kịp, vậy nay tôi dền
mà đến ơn cho anh, anh hãy lấy cây cỏ này mà
cứu bà Hoàng-hậu, tôi đã mới cần bà gần dặng
hấp hối, đức vua đã có hứa nếu có ai mà cứu
dặng thì vau sẽ thưởng, anh hãy tin tôi,
chớ nên chậm trễ.»

Tên nhà què bèn gõ cửa ngục kêu người giữ
ngục mà xin chiếu đi cứu bà Hoàng-hậu; tên giữ
ngục liền dẫn anh ta vào trao mà lâu với vua.
Vua phán rằng: «Nếu người cứu sống dặng
Hoàng-hậu thì ta sẽ tha người. Lúc ấy bà Hoàng-
hậu bị rắn cắn sơi dăm đã gần chết, anh ta
vàng lệnh vua bèn nhai cây cỏ của rắn cho mà
dổ vào miệng bà Hoàng-hậu còn xát thì giặc nơi
vết cắn, giây phúc bà Hoàng-hậu hạ dăm mà
sống giây, vua mắng mới hỏi anh ta vì có nều
mà giết Hoàng-tử. Tên nhà què bèn kêu rằng:
«Tôi là kẻ vô tội, giết Hoàng-tử thiệt là ai tôi
không biết.» Anh ta bèn thuật đầu đuôi gốc
ngọn từ ngày mình đã cứu 3 con thú với quan
bộ Fadhel, dền sau ba con thú đều đến ơn

đáp ngài cho mình, duy có Fadhel là người
sống lấy ân làm oán mà vu cáo cho mình bị
hãm oan. Nghe vậy vua giay lại hỏi Fadhel
rằng: «Người này có phải là người cứu người
khí người sụp dưới hăm chẳng? Fadhel làm
thình cuội đầu không lời chối cãi. Vua giận lắm
bèn dặng đem bỏ Fadhel vào ngục tối cầm tù
bỏ dỗi nó cho dền chết mà rằng loài bạc nghĩa.
Còn tên nhà què thì vua ban thưởng bạc vàng
châu báu mà tha về, sau anh ta về cứ lo tu bồi
nheo đức, buôn bán ít năm trở nên giàu có lớn.

Áy là

Lâm lãnh thì dặng gấp lãnh,

Lâm dữ phải bị tàn tàn thân thây.

CHUNG.

Rút trong nhứt trình lấy, Petit Français

illustré dịch ra.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Khuyên-học-ngâm.

Trời dặt dặng một bầu sơn thủy, trước-liên
xem phong cảnh hữu tình, xiết-bao nước bích
nợn thanh, dàu cơn tạo diễm trong như vẽ, một
ân lãnh (1) thiên tám hồ tiệc bi, Trá gian (2)
vàng khoáng hệ lều y, gian sang còn dè tiếng
trí tri, người phải có tên gì trong võ trụ, dượng
thanh vân thẳng lộ, trai hổ thủy nam nhi, mây
huyền cơ bi thái hữu kỳ, không có lẽ phong
trần chỉ thế mãi, trượng phu thì chỉ như đồng
hải, có chữ rằng; hữu chỉ sự cảnh thành, suốc
đem, thân nầu sử xôi kinh, dền sách phải ra
còn, dặng dục, Thơ rằng: thiếu tiểu tu cần học,
vân chương khả trí thần, lúc thời lại gặp hội
phong vân, lừng-lây tiếng nhớ vẫn nghe chín
bê, sầm vang rân bình địa, mây rục rỡ dền
đỉnh, làm người có khó mới nên danh, khi ấy
biết Hoàng-thiên chỉ bắt phụ, trong lang miếu
nên tài khí vũ, ngoài quận châu xứng chức
tuần tuyên, ngàn muôn năm lân các lạng yên,
bể tánh tự lâu lâu nhà đá cù, Thơ rằng: thế
gian vạng sự cu trần thổ, lưu thủ cộng danh
cứu viên khan, ấy mới rằng thế thượng bồng
lăng, ấy mới rằng thế thượng hồng lang.

(1) - Ân lãnh thiên: là hồn an.

(2) - Trá gian: là sông Trá khúc dều ở tỉnh Quảng-ngãi.

Bản-tre, Phó-tổng Nguyễn-hữu-Đức, soạn.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày 28 tháng Juin 1904

Tại hàng Đông-dương. — 1 đồng bạc là.	2, fr 31
— hàng Hong-kong, Shanghai —	2, .. 32
— hàng Speidel.	2, .. 31
Giá bạc nhà nước.	2, .. 30

GIÁ LÚA GẠO

Ngày 28 tháng Juin 1904.

CÁC THỦ LÚA GẠO VÀ TẦM CẨM	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BẦY-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2, \$ 15	2, \$ 15	2, \$ 15
Gạo hức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60, trong 100 kilos, 700 gramme để 5 phần thóc dài theo mé sông, khoét trong 100. thuê, dựng bao bô	2, 60	2, 60	2, 70
Gạo hức người bôn (20 hay 25 phần thóc, quốc (như nói trên đó) trong 100.	2, 75	2, 75	2, 85
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cẩm có lộn tấm (như nói trên đó)	3, 18	3, 18	3, 25
..... 1 \$ 25			

Lời rao

Có người muốn cần dùng 1 người cho thạo việc làm rượu *Limonade*, ai muốn lãnh làm việc ấy thì xin đến tại nhà nựt trình này mà hỏi.

Kính gởi lời cho quý hữu đăng hay, tôi có làm một cuốn thơ hiệu là *Đồ-bác-tân-Biên* (nghĩa là thơ cô-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hòa-Xương ở tại Tân-Đị-h.

Giá một cuốn là..... 0, \$ 15

Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, văn và dễ đọc lắm, nên tôi xin chư vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bời-bạc thì thiệt là đều có phước lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

NHÀ BÁN XE VÀ DÒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANDE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 148

SAIGON.

Chia ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán-ngựa.

Đồ bắt kẻ đủ bộ vụn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Ông bang Tai kêu A-Tai là cựu Bang trưởng dân Quận-Đông ở tại làng Tân-an hạt Cần-thơ muốn bán 7 sớ ruộng đã thành thực rồi, lọa lạp theo hai bên mé kinh Ô-môn-hạt-Cần-thơ. Một sớ 37 mẫu 46 cao; 1 sớ 198 mẫu; và 1 sớ 164 mẫu, 3 sớ này liền nhau; lại một sớ 157 mẫu 14 cao phía mép kinh bên kia, ngan với ba sớ đã nói trước đó; còn 1 sớ 153 mẫu 50 cao và 1 sớ 63 mẫu đều liền nhau. Lại 1 sớ 98 mẫu thì ở mép bên kia kinh ngan hai sớ đã nói trước đó.

Như ai muốn mua thì đến tại nhà ông Bang Tai là chủ diện ấy mà coi bản đồ và coi ruộng ấy còn những vị nào ở tại Saigon mà muốn biết về việc ruộng ấy thì xin đến hỏi thầy Trán-gọc-Cửu (cựu thông ngôn tòa) nay đang làm việc với quan Trạng-Sur DUVAL; nhà ở tại đường Nationale trên bót Bô-Đô chừng 100 thước Langsa.

Nếu trong hạt ai có ghê *Thonet* bị ước, nhả keo và nở ra một hai chỗ, như muốn sửa và sơn lại như ghê mới vậy, thì nhà tôi có sẵn thợ sửa và sơn lại; tôi đã có lãnh sửa nhiều chủ rồi đều khen:

Giá sửa và sơn mỗi cái chaise là... 1 \$ 00

Ghê cũ sơn lại không có sửa, mỗi cái là 0 .. 60

Ấy là ghê Chaise, còn ghê lớn như *fautenil* và thứ khác nữa thì đem tới tôi coi công chuyện sửa nhiều ít sẽ định giá, mà không mắc hơn bao nhiêu.

Mấy người ở khác hạt như cũ thẽ đem ghê tới nhà tôi được thì tôi cũng vui lòng lãnh làm cho; ai muốn biết làm xau tốt ra thế nào xin tới nhà tôi thì thấy,

Cựu quan một Nho, Bân-tre

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HẰNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đấu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngời công, ít hao mà đi xa, tốn số pi chừng 0 \$ 98 mà đi được 100 ngàn thước. (C) từ phúc của các quan Tham-biện, về chỗ quan Ngươn-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đồ hỗ trợ. Bán Tàu và Cù-lap máy hơi chạy hay và lạ, dễ chuyên chở và đông thoàn. Đóng be đôi đồ dùng trong mây quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chư Quân-hạt, và nội thành Paris, cùng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngách Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thầu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đấu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hết.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 đồng hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đôi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lap dài 7 thước có xa-quạ trước và sau, máy một hay là hai đồng hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu càn lương, chơn vịt sâu xuống chừng 1 — 3 tấc lầy.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hàng mà qua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CÓ NGỰA CÔT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP.

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da in và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charnier (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tôi để cho Quý-hữu dùng khi muốn để kiển vô Chassis hay là lấy kiển ra.

Như ai muốn mua các món đó chi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hẽ có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì độ đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quới hữu dặng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và lương chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đóng hồ; còn máy nôi và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$ 00	Sử-ký Đê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Miên-Cuộc giá 1 cuốn là....	0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá....	0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi....	0 60
Thơ Lục-văn-Tiên....	0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5....	0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhất....	0 40	Phong-hóa Điều-hành....	0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại....	0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì....	1 60
Thơ Mạ-Đội 1 cuốn giá....	0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì	2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá....	0 25	Conversation....	0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai....	0 30	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Thơ Trần-dai-Lang in rồi giá....	0 40	Vocabulaire Truong-Vinh-Ky....	1 20
Phủ-Kiểu (3e édition)....	0 20	Miscellannée....	1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca....	0 35	Cours d'Annamite....	2 50
Tướng-Sơn-hậu thứ ba giá....	0 30	Cours gradué....	2 50
Tướng Kim-thạch-ký-duyên....	0 60	Thức kiển về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn quốc....	1 \$ 00

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách-mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG SÁU LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM
1	Mercredi.....	18	Thứ tư	16	Jeudi.....	3	Thứ năm
2	Jeudi.....	19	Thứ năm	17	Vendredi.....	4	Thứ sáu
3	Vendredi.....	20	Thứ sáu	18	Samedi.....	5	Thứ bảy
4	Samedi.....	21	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	6	CỬA NHỰT
5	DIMANCHE.....	22	CỬA NHỰT	20	Lundi.....	7	Thứ hai
6	Lundi.....	23	Thứ hai	21	Mardi.....	8	Thứ ba
7	Mardi.....	24	Thứ ba	22	Mercredi.....	9	Thứ tư
8	Mercredi.....	25	Thứ tư	23	Jeudi.....	10	Thứ năm
9	Jeudi.....	26	Thứ năm	24	Vendredi.....	11	Thứ sáu
10	Vendredi.....	27	Thứ sáu	25	Samedi.....	12	Thứ bảy
11	Samedi.....	28	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	13	CỬA NHỰT
12	DIMANCHE.....	29	CỬA NHỰT	27	Lundi.....	14	Thứ hai
13	Lundi.....	30	Thứ hai	28	Mardi.....	15	Thứ ba
			Tháng 5 Annam.	29	Mercredi.....	16	Thứ tư
14	Mardi.....	1	Thứ ba	30	Jeudi.....	17	Thứ năm
15	Mercredi.....	2	Thứ tư				

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẤ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bôn quốc
một năm... 5 \$ 00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$ 00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cớ ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BỐT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DỮ-THỐC

ĐƯỜNG LAGRANDE SỞ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{re} Page le centimètre 3 1 50
2^e Page le cent..... 4 1 00
3^e Page le cent..... 3 0 80
4^e Page le cent..... 3 0 60

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay lẩn việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghĩ, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Cám không ai dặng in Tam-quốc lại như trước đây, vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

TỜ ĐẶT PHÒNG LẬP CÔNG-TI.

Điều thứ mười bảy. — Mấy phảo việc của mấy người làm hội viên quản đốc công-ti là làm giùm và làm văn công; những người có hùn

hiều và có ích lợi chung. Bởi vậy cho nên, trong nẻo phần của ai lãnh làm người xem xét độc lý việc công-ti khỏi bị ép buộc mình đều chi với công-ti, cũng khỏi bị thiệt hại và thường bồi chung với công-ti.

Điều thứ mười tám. — Những văn bằng tờ giấy chi của công-ti chịu làm với ai và giao kết với ai, hoặc mua, hoặc bán thì phải có hai ký tên của người xem xét quản đốc việc công-ti, là những người của hội quản đốc-lựa chọn cử trong bọn mình ra, hoặc ít nữa là một người nào mà hội ti quản đốc của công-ti, lựa để thay mặt đối lời cho công-ti.

Điều thứ mười chín. — Những quyền phép cai trị quản đốc việc công-ti mà giao cho hội ti đã tổ trên đó, định ra như vậy:

Hội ti quản đốc, trong một kỳ sáu tháng phải tính và biên ra một tờ tờ nhơn về việc buôn của công-ti đủ hay là thiếu, lời hay là lỗ.

Phải lập một trường biên thâu xuất trong sáu tháng đó cho rõ sự còn mất, dư thiếu.

Tờ nói trước làm rồi thì giao liền cho Ti kiểm soát; Ti này hoặc một người hoặc nhiều người.

Còn tờ nói sau thì để mà giao cho Ti kiểm soát ấy, trước một tháng khi đại hội của mấy vị có hùn nhóm.

Hội ti quân đồn trình hai tờ ấy giữa hội chánh (đại-hội) và cứ theo trường biên sáu tháng rồi đó, mà định chia lời trong năm ấy.

Hội ti quân đồn được phép trình giữa đại hội, mà xin nài hoặc thêm, hoặc bớt những điều lệ trong tờ hùn nầy, nghĩa là có ít thì xin thêm, còn không thì xin bớt.

Hội ti quân đồn được phép định lệ và sắp đặt những điều chi luận bàn và cải biện trong kỳ đại hội của những người có hùn nhóm, và phải thi hành những việc nhóm đại hội đó, lúc trước khi nhóm và lúc sau khi nhóm.

Điều thứ hai mươi. — Những việc sổ sách, tính toán phải y theo luật buôn của nhà nước đã định.

Những sự tâu phi trả ra từ cứ biên tại lấy lại làm chứng. Nhưng mà sổ phi đã định trước, khi trả ra thì cứ sổ của công-ti biên vào làm chắc, đều phải biên cho rõ sai phi về việc chi.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-THỐC, Dân-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về phần Châu-Du thì cứ thành Trình-Phổ, Lô-Túc với một bọn quân quan nhóm tại trường trung bầu chức, hề có gió Đông-Nam thổi đến thì ra binh; một phía thì sai đi báo với Tôn-Quồn dựng đem binh tiếp ứng; còn Huỳnh-Cải thì sắm sửa hỏa thuyền hai mươi chiếc, trước mũi thuyền có trí sừng lớn, trong thuyền thì chõ dấy những búi và củi khô rưới bằng giầu cá cũng lưu hoàn viêm tiêu những đó dần lửa, trước mũi thuyền đều có dựng cờ thanh-long-nha-kỳ, sau mỗi chiếc hỏa thuyền đều có giồng thuyền Tầu ca (1), dẫu đó đều bị sẵn

(1) Tầu ca là thuyền chiến lớn mà nhẹ, nhanh, dễ dùng việc thủy chiến là hơn.

sẵn mà chờ lệnh Châu-Du. Còn Cam-Ninh với Hám-Trạch gìn giữ Thái-Trung, Thái-Hòa ở nơi trại ngoài ăn uống tối ngày, chẳng cho một tìn quân nào lên bờ dặng hết. Chung quanh thì quân Đông-Ngô bao trùm hết, kềm chặt, nước cũng chẳng thông qua dặng, duy cử đội lính xuống sẽ ra tay. Châu-Du đang ngồi nghĩ việc, bỗng có quân vào báo nói thuyền Ngô-Hầu đã đến cách chừng 85 dặm đóng binh, dặng đội tìn lãnh của Đô-Độc, Châu-Du bèn sai Lô-Túc đi rao khắp quân binh tướng sĩ, đều phải cụ bị lâu thuyền quân khi buồm chèo sẵn sàng, lúc hiệu lệnh ra, chẳng nên trễ nải, như có sai sót, thì át lấy theo quân pháp mà gia hình. Binh nào tướng này nghe lệnh truyền ra, kẻ buôi tay người múa chơn, sắm sửa nài nịch dặng hồng ra trận. Ngày ấy trời vừa tối, khi trời lặn lẽ chẳng có chút gió. Châu-Du nói với Lô-Túc rằng: «Lời Khổng-Minh nói sai rồi, lúc tiều Đông dặng thanh, lẽ dẫu đi có gió Đông sao.» Lô-Túc nói: «Tôi liệu Khổng-Minh át chẳng nói sai đâu.» Qua gần canh ba, bỗng nghe hơi gió rai rai, cờ xí chuyển động; Châu-Du ra trường xem coi, thì thấy ngọn cờ trở qua Tây-Bắc, trong giây phút gió Đông-Nam thổi mạnh. Châu-Du thào kính nói: «Người này có phép đoạt trời đất tạo-hóa, có thuật quỷ thần chẳng lường, nếu ta để va, thì là họa căn của Đông-Ngô đó, phải giết đi cho sớm khỏi sanh họa ngày sau.» Bèn sai Hộ-quân Giảo-hủy là Đinh-Phụng với Từ-Thạnh hai tướng, mỗi người đều dẫn một trăm binh; Từ-Thạnh đi dặng sông, Đinh-Phụng đi dặng bộ tuộc lên núi Nam-Bình chỗ Thắc-tĩnh dặng, chẳng kỳ dài vẫn phải bắc cho dặng Khổng-Minh mà chém đi, đâm thủ cấp về mà lãnh thưởng. Hai tướng lãnh mạng; Từ-Thạnh dẫn một trăm quân đao phủ xuống thuyền gay chèo; Đinh-Phụng dẫn một trăm quân cung tên, đều cỡi ngựa chiến, tuộc đến núi Nam-Bình, đi giặc dặng gió Đông-Nam thổi mát mặt.

Người đời sau có làm thơ rằng:

- « Thắc-tĩnh dài lấp Ngọa-long dặng,
- « Một ngọn gió Đông mặt nước nhấn,
- « Gia-Các nêu không bày chức khéo,
- « Châu-Lang dẫu dặng sấn tại dặng.

Đinh-Phụng dẫn binh kỵ dều trước, xem thấy

trên dặng tướng sĩ cầm cờ nghiêng gió mà đứng. Đinh-Phụng bèn xuống ngựa xách gươm lên dặng thì chẳng thấy Khổng-Minh, bèn hỏi tướng sĩ giữ dặng; tướng sĩ đáp rằng: «Khổng-Minh vừa mới xuống dặng đi rồi.» Đinh-Phụng lại đặt quây xuống đi tìm, thì thuyền Từ-Thạnh vừa đến. Hai người hiệp nhau tại mé sông; có tên quân báo rằng: «Khi tâu hôm có một chiếc thuyền nhẹ, dều đậu tại xam rạch phía trước, lại mới khi này dấy tới thấy Khổng-Minh dều còn bỏ tóc xổ, đi thẳng xuống thuyền ấy mà đi rồi.» Đinh-Phụng với Từ-Thạnh bèn phân ra làm hai đạo thủy bộ đuổi theo, Từ-Thạnh truyền quân kéo buồm lên vược theo, xem thấy thuyền Khổng-Minh ở trước chẳng bao xa, bèn kêu lớn lên rằng: «Quân-sư chờ đi, Đô-Độc tôi cho mời.» nói rồi liền thấy Khổng-Minh đứng sau lái thuyền mà cười lớn lên rằng: «Tôi xin kính lời nói lại với Đô-Độc, rằng mà dựng binh, để tôi tạm lui về Hạ-khẩu, ngày sao còn gặp nhau nữa.» Từ-Thạnh nói: «xin ngừng lại một, xúc tôi có việc cần kiệp mà nói với ông.» Khổng-Minh cười nói: á thời! ta đã liệu trước rồi, Đô-Độc dung ta không dặng, át đến hại ta, nên ta đã dự phòng mà khiến Triệu-tử-Luồng đến rước ta, Tướng-quân còn theo làm chi.» Từ-Thạnh thấy thuyền Khổng-Minh không buồm, cứ vược nà đến; thuyền vừa đến gần, Triệu-Vân trương cung lắp tên đứng sau lái thuyền hét lớn lên rằng: «ta là Thường-sơn Triệu-tử-Luồng, vâng lệnh đến rước Quân-sư ta, người cơ chi lại còn theo cần; ta muốn bắn người một mũi cho chết đi, sợ e hai nước mất sự hòa hảo, vậy thì ta làm cho người biết sức ta.» Nói rồi bèn nhúm lao buồm của Từ-Thạnh bắn một mũi dực tới, buồm bèn rớt xuống nước thuyền lại quay ngang. Từ-Luồng bắn rồi bèn dấy lại khiến quân rút buồm của mình lên, nươn gió xuôi nhẹ tách, thuyền chạy như bay, binh Ngô theo chẳng kiệp. Trên bờ Đinh-Phụng kêu Từ-Thạnh lại mà nói rằng: «Gia-các-Lượng mưu thần chức quỷ chẳng ai bì kiệp, lại thêm Triệu-Vân sức đánh muốn người, anh cơ biết và lúc nơi cầu Đương-dương Trường-hân chẳng, thôi, chi bằng hai ta trở về báo bẩm thì xong hơn.» Rồi đó hai người đều về ra mắt Châu-Du cùng nhắc việc Khổng-minh đã biết trước nên có dự phòng Triệu-Vân đến rước đi rồi. Châu-Du cả

kinh nói: «người ấy nhiều mưu như vậy, làm cho ta sớm tới không yên.» Lô-Túc nói: «để phá binh Tào rồi sẽ lo đến va.» Châu-Du y theo lời. (Tờ đoạn này đã yên việc Khổng-Minh rồi, vậy thì xin kể qua việc Châu-Du dụng binh.) Xong việc Khổng-Minh rồi, Châu-Du bèn dôi các tướng vào mà truyền lệnh; khiến Cam-Ninh dẫn Thái-Hòa và hết thủy bao nhiêu binh dều (2) chạy dài theo bờ phía Nam làm cờ hiệu giả là quân Bắc (3) tuộc qua phía rừng Ô-lâm, gần chỗ Tào-Tháo đón lương, lên thăm vào vòng quân nổi lửa làm hiệu; còn Thái-Trung thì (để lại nơi dưới trường, ta có chỗ dều; đạo thứ hai, Thái-sư-Từ phải lãnh hai ngàn binh tuộc qua bờ cõi Huỳnh-Châu, dặng chặn đạo binh bèn Hiệp-Phù qua tiếp ngăn bức binh Tào rồi phóng lửa làm hiệu, hề thấy cờ hồng thì là đạo binh tiếp ứng của Ngô-Hầu đến.» Hai đạo binh ấy rất xa nên sai đi trước; đạo thứ ba Lữ-Mông lãnh ba ngàn binh qua Ô-lâm tiếp ứng Cam-Ninh dặng đột dinh trại Tào-Tháo; đạo thứ tư Lãng-Thông phải lãnh hai ngàn binh thẳng qua Di-Lãng giải thủ, hề thấy đạo binh Ô-lâm giầy thì phải vừa binh tiếp ứng; đạo thứ năm Đông-Tập lãnh ba ngàn binh qua lấy Hôn-Dương, đi theo dặng Hôn-Xuyên giết thẳng đến trại Tào-Tháo, xem cờ bạch mà tiếp ứng; đạo thứ sáu Phan-Chương lãnh ba ngàn binh dều kéo cờ trắng qua Hôn-Dương tiếp ứng Đông-Tập; sáu đạo thuyền tàu dều phân nhau rồi; lại khiến Huỳnh-Cải sắm sửa hỏa thuyền; Huỳnh-Cải lại sai quân đem thơ qua ước hẹn với Tào-Tháo rằng mình đem nay qua dều; Châu-Du lại cho bốn chiếc thuyền chiến theo sau Huỳnh-Cải mà tiếp ứng; đạo thứ nhứt Lãnh-binh quan là Hàng-Đương; đạo thứ hai Lãnh-binh quan là Châu-Thới; đạo thứ ba Lãnh-binh quan là Trương-Khâm; đạo thứ tư Lãnh-binh quan là Trần-Võ; mỗi đạo dều dẫn thuyền chiến ba trăm chiếc, trước mũi thì dều trí hỏa thuyền hai mươi chiếc; còn Châu-Du với Trình-Phổ ngồi một chiếc thuyền lớn mà đốc chiến; Đinh-Phụng với Từ-Thạnh hộ vệ hai bên; duy để Lô-Túc với Hám-Trạch cũng bawa mưu sĩ ở nhà giữ trại. Trình-Phổ thấy Châu-Du điều binh phải phép, rất nên kính phục.

(2) Là binh của Thái-Trung, Thái-Hòa giặc qua hàng đầu ngày trước.

(3) Quân Bắc là quân Tào.

Bổng có sứ của Tôn-Quôn sai đệ binh phủ đến nói đã sai Lục-Tôn làm tiền phuôn tàn binh thắng qua Kỳ-Huỳnh còn Ngô-Hầu thì làm hậu ứng. Châu-Du lại sai người lên núi Tây-Sang hằng súng lớn, một tập thì lên núi Nam-Binh dựng phất cờ hiệu, mỗi mỗi sấm sưa xong rồi chờ đến tối mới động binh.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAYAGGIO.

Thi phở.

TẶNG TRI-PHỦ, HUỲNH-QUAN-VI
Quyền thoát chán bản.

Ngụ ý quyền tiền cứu nạn dân,
Khen cho quan Phủ chẳng khi bản,
Nghe giàu giúp của dân rằng nghĩa,
Thấy đối cho cơm mới có nhân,
Hết đối đủ ăn còn nhện miệng,
Huôn chi dư dả dễ cảm chừng,
Chưa đồng công lượng công càng trọng,
Bồn bề xa gần tiếng ngợi rân.

Giáo-thọ, Đỗ-quang-Bầu.

Họa vận.

Quan Phủ quyền tiền quyết cứu dân,
Vi cơn bão lụt xót cơ bản,
Ra công góp bạc dày âm chất,
Gần sức bù chỉ rằng nghĩa nhân,
Giúp kẻ nạn biểu ơn rất trọng,
Độ người tai nạn đức vô chừng,
Mây ai sáng ý lo tìm tôi,
Làm phước như ngài nổi tiếng rân.

Thông-phán, Nguyễn-trung-Thành.

Họa vận.

Đức hóa như ông thăm dạ dân,
Cứu trong lệ thứ buổi cơ bản,
Sảng lòng chịu nhọc nơi đường chánh,
Gần sức cứu nạn rõ bụng nhân,
Thấy nghĩa ra ơn nghe có ích,
Làm lành gặp phước biết đầu chừng,
Ở đời tua phải thương đời vậy,
Tề độ đường này tiếng dậy rân.

Thông-sự, Nguyễn-sơ-Khai.

Họa vận.

Chứa đức Huỳnh quan độ nạn dân,
Rủ ren nhà phú cứu nhà bản,
Gia công giúp khó lòng nên thảo,
Đam của cho nghèo dạ có nhân,
Phải mặt ích đời đánh dấu đầu,
Nên tay tề thế chả chừng chừng,
Thương người nong nả chuyên đều phải,
Tiếng tốt rồi đây cũng nổi rân.

Thông-sự, Nguyễn-danh-Nại.

Họa vận.

Gặp lúc tai nạn đáng độ dân,
Rầy nghe quan Phủ giúp cơ bản,
Bề đầu thấy cuộc ngài làm nghĩa,
Hà hải sẵn lòng chúng mến nhân,
Ngân thuở để truyền danh biệt mây,
Trăm năm khen ngợi phước khôn chừng,
Đáng ngồi thái thủ chẳng con đồ,
Âm chất vung trống tiếng nổi rân.

Saigon, Giáo-tập Nguyễn-thiên-Kê.

Họa vận.

Quan Phủ vì dân phải cứu dân,
Quyên giàu phụ trợ chán cơ bản,
Thương người tai nạn đầu là nghĩa,
Giúp kẻ bạc tiền vậy có nhân,
Công ngợi một phen công biệt mây,
Phước bia ngàn thuở phước vô chừng,
Đã nên đứng đợt trong trời đất,
Từ đây Huỳnh-quan nổi tiếng rân.

Gia-dịnh, Phó-quản Trương-dăng-Giao.

Họa vận.

Một trận bão bùng khôn khổ dân,
May dân quan Phủ chán cơ bản,
Rủ ren chỉ phú cho tiền bạc,
Nặng nề anh hào chất nghĩa nhân,
Giúp khó ra ơn, ơn bất đêm,
Làm giàu chứa đức, đức vô chừng,
Mây ai chịu khó ra công khó,
Công khó như ngài tiếng ngợi rân.

Gia-dịnh, Phó-quản Lê-bà-Lý.

Họa vận.

Bảo lụt thỉnh linh khiến nạn dân,
Nhờ tay quan Phủ độ nhà bản,
Chia vàng lúc trước là giao nghĩa,
Cho bạc cơn này thiết có nhân,
Âm chất vung trống trời chẳng phủ,
Tâm điển hối đắp phước khôn chừng,
Xa đón mây tình bay thơm ngát,
Danh để ngàn thu nổi tiếng rân.

Saigon, Thông-sự Lê-xuân-Thời.

Chuyện Tiều-đám.

Đài khách thiếu cơm.

Có một Anh kia nhà tuy nghèo, song lạnh lợi bụng dạ tốt, hay chiều hiền dài sỉ, bữa nọ đi chơi, gặp 1 người anh em bạn, máng-rò chào hỏi rồi giắt tuốc về nhà hỏi vợ gion cơm, anh khách phần mắt dăng xa bụng đói sẵn, ngon miệng nên ăn nhiều quá, cơm trong nôi hết mà không hay, lúc cơm trong chén đã hết, mà không thấy chủ nhà mời bồi thêm, phần thì cái nôi mất để sau lưng anh chủ nhà, anh ta bụng muốn ăn nữa mà không biết cơm còn hay không, mà cũng không lẽ hỏi, sẵn đầu có gánh buổi gánh ngân qua đó, anh khách lạnh, muốn cơm nữa mà không hỏi, lại nói khéo rằng: «Hủy anh! cha chả buổi xư này sao mà lớn trái lăm vậy?» lại giơ cái chén không ra, tay cầm đôi đũa gõ trên miệng chén mà nói rằng: «Này buổi xư tôi chừng bấy lớn mà thôi.» anh chủ nhà cũng lạnh, biết ý anh khách muốn ăn nữa, ngó lại cái nôi thì cơm hết sạch, bên cạnh cái nôi không giờ ra mà nói rằng: Hủy! năm nay trời nắng hạn lăm, nên nó không có mây lớn, mọi năm tới mùa trái nào trái này lớn bằng trang cái nôi đây này!» anh khách biết hết cơm bên xá đùa kiêu thôi.

CHUNG.

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt, soạn.

Lễ tết mồng năm.

Có một anh thấy dạy học, bữa kia nhăm tiều Đoan-Dương là ngày mồng 5 tháng năm, hết thấy học trò kẻ thì đem cái này người thì đem cái kia, có kẻ lại đem tiền bạc đến mà làm lễ tết thầy ngày mồng năm.

Có một trò kia không tết chi hết, Anh thấy mới hỏi: «Thầy kia! theo phép học trò hề mồng năm ngày tết thì phải tết thầy, ai si cũng vậy, sao mấy không đi tết tao?» Tên học trò lật đật chạy về nói lại với cha, ông cha mới dặng còn rằng: «Như thầy con có hỏi nữa thì con nói cha tôi mất nhiều việc quá nên quên phứt đi.»

Qua ngày sau tên học trò ấy đi lên trường; Anh thấy cũng cử hỏi hoài, thì tên học trò cũng thừa y như lời cha nó dặng, anh thấy thấy vậy làm thỉnh, hỏi lâu rồi kêu tên học trò ấy mà nói rằng: «Xưa rày con học cũng đã khá, vậy thì thấy ra cho con một câu đối, như con đối hay thì thấy thưởng, bằng giờ thì thấy phạt.» Câu đối như vậy: *Hôn-trào Tam-kiệt Trương-lương Hàng-tin Huát-tri-Cung.* Tên học trò đối không dặng, khi về nhà mới đọc câu đối ấy lại cho cha nó nghe, người cha nghe thì cười mà nói rằng: «Thấy như vậy mà đi tết thì uổng lăm, thấy con quên sách hết, thì có đáng chi mà tết, con phải trở lên trường mà thưa lại với thầy con rằng, Huát-tri-Cung là tôi nhà Đường, chứ không phải là tôi nhà Hôn đầu.» tên học trò lên trường thưa lại với thầy y như lời cha nó dặng; anh thấy nổi giận nói lớn lên rằng: «Ấy vậy, chuyện đã cách hơn mấy ngàn năm mà cha mày còn nhớ, còn cái lệ tết thầy mồng năm, mỗi năm mới có sao cha mày lại quên đi.»

Hà-tiên, Thơ-ký Nguyễn-phương-Chánh.

Cáo bạch

Kính tỏ cho những quý khách có con mà muốn cho đi học bên Nam-kỳ trước, hoặc là bác vật, văn chương, tiếng Latinh, Gréco cho dặng ngày sau qua bên Langsa mà vào các trường khoa mục học thì cứ nghiệp cho mau, thì xin đến tại bốn quán mà cho học, có thấy sẵn lại dụng tiền nghiên viết vừa phải chẳng bao nhiêu.

VỀ GIÀ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày mồng 5 tháng Juillet 1904.

Tại hàng Đồng-dương. — 1 đồng bạc là 2, fr 35
— hàng Hong-kong Shanghai — 2, 34
— hàng Speidel. — 2, 35
Giá bạc nhà nước. — 2, 35

GIÀ LỪA GẠO

Ngày mồng 5 tháng Juillet 1904.

CÁC THỨ LỪA GẠO VÀ TÂM CÂN	VINH-LONG	CÓ-CÔNG	QUY-XUY
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chỗ đền nhà máy	2. \$ 10	2. \$ 10	2. \$ 10
Gạo lứt nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 kilos, 700 granime đã 5 phần thóc dài theo mé sông, khối trong 100.	2. 32	2. 52	2. 60
thủ, đựng bao bô	2. 67	2. 67	2. 77
Gạo lứt người bôn, 20 hay 25 phần thóc. quốc (như nói trên đó) trong 100.			
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cẩm có lộn tâm (như nói trên đó) 1 \$ 25	3. 05	3. 05	3. 20

Lời rao

Có người muốn cần dùng 1 người cho thao việc làm rượu *Limonade*, ai muốn lãnh làm việc ấy thì xin đến tại nhà nhứt trình này mà hỏi.

Kính gởi lời cho quý hữu đăng hay, tôi có làm một cuốn thơ hiệu là *Đô-bác-tân-Biên* (nghĩa là thơ cô-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hòa-Xương ở tại Tân-Định.

Giá một cuốn là..... 0, \$ 15

Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, vắn và dễ đọc lắm, nên tôi xin chư vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bất-bạc thì thiệt là đều có phước lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

NHÀ BÁN XE VÀ DÓNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANDE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 145

SAIGON.

Cửa ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bắt kê đủ bộ vầy.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Ông bang Tai kêu A-Tai là cựu Bang trưởng dân Quận-Đông ở tại làng Tân-an-hạt Cấn-thơ muốn bán 7 sớ ruộng đã thành thực rồi, tọa lạc theo hai bên mé kinh Ô-môn hạt Cấn-thơ. Một sớ 37 mẫu 46 cao; 1 sớ 198 mẫu; và 1 sớ 164 mẫu, 3 sớ này liền nhau; lại một sớ 157 mẫu 14 cao phía mép kinh bên kia, ngan với ba sớ đã nói trước đó; còn 1 sớ 158 mẫu 50 cao và 1 sớ 83 mẫu đều liền nhau. Lại 1 sớ 98 mẫu thì ở mép bên kia kinh ngan hai sớ đã nói trước đó.

Như ai muốn mua thì đến tại nhà ông Bang Tai là chủ điền ấy mà coi bán đó và coi ruộng ấy còn những vị nào ở tại Saigon mà muốn biết về việc ruộng ấy thì xin đến hỏi thầy Trấn-ngọc-Cửu (cựu thông ngôn tòa) nay đang làm việc với quan Trạng-Sư DUVALL nhà ở tại đường Nationale trên bót Bô-Đế chừng 100 thước Langsa.

Nếu trong hạt ai có ghê *Thonet* bị ước, nhà keo và nở ra một hai chỗ; như muốn sửa và sơn lại như ghê mới vậy, thì nhà tôi có sẵn thợ sửa và sơn lại; tôi đã có lãnh sửa nhiều chủ rồi đều khen:

Giá sửa và sơn mỗi cái chaise là.... 1 \$ 00

Ghê cũ sơn lại không có sửa, mỗi cái là 0 60

Ấy là ghê Chaise, còn ghê lớn như *fauteuil* và thứ khác nữa thì đem tới tôi coi công chuyện sửa nhiều ít sẽ định giá, mà không mắc hơn bao nhiêu.

Mấy người ở khác hạt như có thể đem ghê tới nhà tôi được thì tôi cũng vui lòng lãnh làm cho; ai muốn biết làm xấu tôi ra thế nào xin tới nhà tôi thì thấy,

Cựu quan một Nho, Bền-tre

NÔNG CỬ MÍN DÂM

7 12

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HẰNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đấu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngồi công, ít hao mả đi xa, tốn số phí chừng 0 \$ 98 mà điặng 100 ngàn thước. (Có tờ-phước của các quan Tham-biện, về cho quan Nguyên-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đồ bỏ trợ. Bán Tàu và Cũ-lạp máy hơi chạy hay và lẹ, dễ chuyên chở và dòng thoàn. Đóng be dũi đồ dùng trong máy quản hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chư binh và Đại-Thần Thượng-Thơ chư Quân-hạt, và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sớ Ngoại-ngạch Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sớ thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đấu xảo, đều đặng thưởng lần hơn hết.

Đóng lâu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đổi dầm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cũ-lạp dài 7 thước có xa-quạ trước và sau, máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển đặng.

Tàu cạn lương, chơn vịt sáo xuống chừng 2 — 3 tạt tây.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hàng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CỎ NGỰA CỐT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lời cho chư Quý-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charner (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buôn lồi để cho Quý-hữu dùng khi muốn đi kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ cỡi hoặc đem về dùng hoặc dặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh má mua giùm. Bất kỳ món chi hể có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẽ hơn các nơi vì đó đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chủ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Quý-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật dặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo trong thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư quý hữu đăng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiêu-thương, khóa tủ sắt, đóng hủ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quý hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ với lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tán hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Cổ lán Nhựt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá... 6 \$00	Sử-ký Bà-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là... 0 40
Bản đồ tra cứu và bài ca giá... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi... 0 60
Thơ Lục-văn-Tiên... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhì... 0 40	Phong-bóa Điều-hành... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại... 0 30	Tứ-Thơ cuốn nhì... 1 60
Thơ Mù-Đội 4 cuốn giá... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì... 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá... 0 25	Conversation... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Thơ Trần-dại-Laog in rồi giá... 0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ... 1 20
Phủ-Kiến (3 ^e édition)... 0 20	Miscellannée... 1 40
Thơ Quang-Ấm diễn ca... 0 35	Cours d'Annamite... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá... 0 30	Cours gradué... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỷ-duyên... 0 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn quốc... 1 \$00

AI muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN
(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BẢY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BẢY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG SÁU ANNAM
1	Vendredi...	18	Thứ sáu	16	Samedi...	4	Thứ bảy
2	Samedi...	19	Thứ bảy	17	DIMANCHE...	5	CỬA NHỰT
3	DIMANCHE...	20	CỬA NHỰT	18	Lundi...	6	Thứ hai
4	Lundi...	21	Thứ hai	19	Mardi...	7	Thứ ba
5	Mardi...	22	Thứ ba	20	Mercredi...	8	Thứ tư
6	Mercredi...	23	Thứ tư	21	Jeudi...	9	Thứ năm
7	Jeudi...	24	Thứ năm	22	Vendredi...	10	Thứ sáu
8	Vendredi...	25	Thứ sáu	23	Samedi...	11	Thứ bảy
9	Samedi...	26	Thứ bảy	24	DIMANCHE...	12	CỬA NHỰT
10	DIMANCHE...	27	CỬA NHỰT	25	Lundi...	13	Thứ hai
11	Lundi...	28	Thứ hai	26	Mardi...	14	Thứ ba
12	Mardi...	29	Thứ ba	27	Mercredi...	15	Thứ tư
13	Mercredi...	1	Thứ tư	28	Jeudi...	16	Thứ năm
14	Jeudi...	2	Thứ năm	29	Vendredi...	17	Thứ sáu
15	Vendredi...	3	Thứ sáu	30	Samedi...	18	Thứ bảy
				31	DIMANCHE...	19	CỬA NHỰT

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bồn quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5. 00

Tại Đông-dương

Tại pháp củ ng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dủ-Thức

ĐƯỜNG LAGRANDE SỞ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{re} Page le centimètre \$ 1 50

2^e Page le cent... \$ 1 00

3^e Page le cent... \$ 0 80

4^e Page le cent... \$ 0 60

LỜI RAO

AI muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Bồn quán cần tín.

XIN ĐỌC VIỆC VUI NÀY.

Đến ngày 1^{er} Août 1904, thì tờ nhựt trình Nông-cỏ Mìn-dám này mang năm thứ ba, nghĩa là trong hai tuần lễ nữa đủ năm. Nay bồn quán chủ-bút kính ít lời tỏ cùng chư vị quý hữu hay, và xin mau mau gởi trả tiền mua nhựt trình năm thứ ba cho chủ bút, đừng

dùng mà trả cho nhà in. Bồn hữu ơi! Tôi lập nhựt trình này là có ý làm vui, và kiếm chút hữu ích cho bồn bồn quốc; nên mới bán chịu, nay chư vị coi đã gần mang năm mà đến chưa gởi tiền, thì lấy làm buồn cho bồn-quán lắm. Chẳng những thiếu một năm mà thôi, mà lại có nhiều vị còn thiếu hai năm cũng chưa trả. Chủ bút ra tiền nhà trả cho nhà in đã mỏi sức. Vậy xin chư vị ráng xem cho kỹ lời rao này, để mình còn thiếu, hoặc một năm, hoặc hai năm, xin mau gởi trả, kéo dài buồn lòng cho nhau, té ra bớt vui. Hề người còn thiếu ráng mà nhớ giùm, và ngại dạ giùm, nghĩa là ấy này giùm, xin nhớ lấy ba tiếng giùm đó mà gởi trả tiền mua cho mau; ấy là thương bồn quán, nên để cho bồn phải đi tới chỗ mà hồi, thì ra sự phiền phí, té ra mất nhau vô ích.

Một hai xin phải trả cho mau, như sau mới

tròn nghĩa trước sau; Bốn quân sẵn lòng làm vui bạn, khuyên cùng bầu bạn giúp giùm nhau.

Chủ-Bát.

A ngày thứ năm rồi, nhằm 14 Juillet 1904, thì trúng vào lễ chánh chung, nên nghỉ một kỳ, xin chờ vị miêng chấp.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Lưu-Huyền-Đức ở tại Hạ-Khẩu chuyên đợi. Không-Minh về, bỗng thấy một đội thuyền dền, thì là thuyền Công-tử Lưu-Kỳ dền hỏi thăm tin tức, Huyền-Đức bèn mời lên Dịch-lầu ngồi xong rồi nói rằng: « gió Đông-Nam thổi đã lâu rồi, Từ-Lương đi rước Không-Minh sao chưa thấy về ta lấy làm lo lắng. » Có tên quân gia tay chỉ mà nói rằng: « Ngó trên xa có một cái bướm, ấy chắc là thuyền Quân-sư. » Huyền-Đức với Lưu-Kỳ xuống lầu đón rước; giây phút thuyền tới bến, Không-Minh với Từ-Lương lên bờ, Huyền-Đức cả mừng, thăm hỏi xong rồi; Không-Minh nói: « tôi chưa rảnh mà nói việc chi khác, và khi trước tôi có dặn sửa soạn binh mã thuyền chiến chẳng hay đã đủ sẵn hay chẳng? » Huyền-Đức nói: « sửa soạn đều đủ đã lâu rồi, duy có chờ Quân-sư điều dụng mà thôi. » Không-Minh bèn với Huyền-Đức Lưu-Kỳ lên trường ngồi xong rồi truyền lệnh rằng: « Triệu-Từ-Lương phải dẫn ba ngàn quân mã qua sông rồi tìm đường tắt qua Ô-lâm kim chỏ sấm vút mà núp, đêm nay qua chừng canh tư Tào-Tháo ắt chạy dền đó, để binh mã va qua dặng nửa rồi, thì nổi lửa lên, tuy giết và không dặng tận tuyệt, sông giết cũng dặng phân nửa. » Triệu-Vân hỏi: « phía Ô-lâm có hai nẻo, một nẻo thông qua Nam-quận, một nẻo thông qua Kinh-châu, chẳng hay phải đón nẻo nào? » Không-Minh nói: « Nam-quận thì bức lắm, Tào-Tháo ắt chẳng dám qua, chắc là va phải qua Kinh-châu, dặng chạy thẳng về Hứa-xương. » Triệu-Vân lãnh kẻ đi liền. Không-Minh lại kêu Trương-Phi mà truyền rằng: « Dục-Đức phải lãnh ba ngàn binh qua sông chặn nẻo Di-lãng rồi qua Hố-lô-cổ mà mai phục, Tào-Tháo chẳng dám

chạy qua Nam-di-lãng, ắt chạy qua Bắc-di-lãng, qua ngày mai trời có mưa, lúc mưa tạnh rồi thì binh va ắt dền đó dền đó nấu cơm, hệ thấy có khói bay lên, thì phải dền một bên núi nổi lửa lên; tuy là bắc không dặng Tào-Tháo, song cái công của Dục-Đức cũng chẳng nhỏ chi. » Trương-Phi lãnh mạng đi rồi. Không-Minh lại kêu Mễ-Trước, Mễ-Phượng với Lưu-Phượng ba người, mỗi người đều lãnh binh thủy cỡi thuyền vòng theo sông chặn hết những binh thua chạy mà đoạt khí giới. Ba người đi rồi, Không-Minh đứng giấy nói với Công-tử Lưu-Kỳ rằng: « một miệt Võ-xương, đều rất hiểm yếu, xin Công-tử trở về xuất lãnh bộ binh của Công-tử nhận ra nơi Ngạc-khẩu, hệ binh Tào thuận rồi, thì ắt có binh trốn chạy qua đó, phải chặn mà bắt cho hết, song chẳng nên khinh mà lia khỏi thành quách. Lưu-Kỳ từ tạ Huyền-Đức với Không-Minh đi rồi; Không-Minh lại nói với Huyền-Đức rằng: « Chúa-Công phải đón binh nơi Phan-kiều rồi kìm chỗ cao dặng ngồi mà coi đêm nay Châu-Du thành đại công. » Lúc ấy có Văn-Trưởng đứng một bên, Không-Minh làm lơ không nói đến. Văn-Trưởng nhin không dặng bèn nói lớn lên rằng: « tôi từ theo huynh trưởng chinh chiến mấy năm nay, chưa hề sót lại sau, hôm nay gặp giặc lớn, Quân-sư lại không dặng dền, ý chi vậy? » Không-Minh cười rằng: « Văn-Trưởng chớ trách, tôi thiệt muốn phiền tức hạ dón một chỗ ải khẩu rất hệ trọng lắm, ngặt vì tôi ngại một điều, nên chưa dám sai đi. » Văn-Trưởng hỏi: « chẳng hay Quân-sư ngại điều chi, xin cho tôi rõ? » Không-Minh nói: « xưa Tào-Tháo dặt tức hạ hậu lắm, thì chắc là tức hạ phải lo mà báo đáp, nay Tào-Tháo binh bại rồi thì ắt chạy qua Huê-dung, nếu sai tức hạ ra đó, thì ắt thả và qua khỏi, nên tôi không dám sai đi. » Văn-Trưởng nói: « Quân-sư lo xa quá, lúc họ Tào-Tháo thiệt trọng dặt tôi lắm chức, song tôi đã chém Nhan-Lương giết Văn-Xù, mà giải vây thành Bạch-mã, thì trả cho và đã hơn rồi, hôm nay có gặp dặng, là đầu dưng thứ. » Không-Minh nói: « nếu Tướng-quân mà tha và rồi thì liệu làm sao? » Văn-Trưởng nói: xin cứ y theo quân pháp. » Không-Minh nói: « như vậy thì phải làm vậy thôi. » Văn-Trưởng bèn làm quân-lệnh-tang giao cho Không-Minh rồi hỏi rằng: « như Tào-Tháo không chạy qua đó thì Quân-sư liệu làm

sao? » Không-Minh nói: « tôi cũng làm quân-lệnh-tang cho Tướng-quân. » Văn-Trưởng cả mừng. Không-Minh nói: « Văn-Trưởng phải ra nơi Huê-dung phía tiểu lộ, kìm mây chỗ núi cao chắt bởi với củi khô đốt lên cho có khói, mà dẫn Tào-Tháo dền. » Văn-Trưởng nói: « Tào-Tháo thấy khói thì biết có binh phục, lẽ nào dám dền. » Không-Minh cười rằng: « Tướng-quân há đi chẳng biết lời luận pháp binh hư hư thiệt thiệt sao, Tào-Tháo tuy hay dụng binh, song làm như vậy mới gạt và dặng hệ và thấy khói giấy, thì và ắc liệu rằng ta giới bày binh thế, có lửa chớ không có binh, thì tất nhiên va chạy qua ngã ấy, Tướng-quân chớ khá dụng tình. » Văn-Trưởng lãnh mạng rồi dẫn Quân-Binh, Châu-Thương với năm trăm quân ra Huê-dung-dạo mai phục, Văn-Trưởng đi rồi, Huyền-Đức nói với Không-Minh rằng: « em tôi là người nghĩa khí thâm trọng, nên Tào-Tháo quả chạy qua Huê-dung-dạo, thì tôi e nó chắc tha va. » Không-Minh nói: « tôi thường đêm hay xem ngôi càn-lương, biết Tào tặc mang chưa dền thác, để cho Văn-Trưởng chắt lấy nhơn tình, ấy cũng là việc tốt. » Huyền-Đức nói: « Tiên-sanh toàn liệu như thần, dời ít ai bì kịp. » Xong rồi Không-Minh với Huyền-Đức giã nhau qua Hạ-khẩu coi Châu-Du dụng binh; để Tôn-Cảng với Giảng-Ưng lại giữ thành. — Nói về Tào-Tháo đang ở nơi đại trại thương nghị với chúng tướng mà đợi tin Huỳnh-Cái. Ngày ấy gió Đông-Nam thổi dền rất mạnh, Trình-Giục vào thưa với Tào-Tháo rằng: « Hôm nay có gió Đông-Nam phải lo phòng bị. » Tào-Tháo cười rằng: « Đông-chỉ nhứt Dương-sanh, (liều Đông-chỉ dền thì 1 hào dương sanh), là lúc âm dương vào chiến, lẽ nào không có gió Đông-Nam, có lấy chi làm lạ. » Bỗng có quân vào báo nói có một chiếc thuyền nhỏ ở bên Giang-dông qua dền nói có mật thư của Huỳnh-Cái, Tào-Tháo đòi vào, người ấy dâng thư lên, trong thư nói rằng Châu-Du quang phòng chặc chặc lắm, nên không kẻ mà thoác thân nay có lương bên bờ Phảng-dương chớ dền, Châu-Du sai Huỳnh-Cái đi tuần, nên đã gặp điệp tin để giết danh tướng bên Giang-dông đem dâng thủ-cấp mà đầu, duy tại đêm nay chừng canh ba; trước mũi thuyền có dặng cờ Thanh-long-nhà-kỳ ấy là thuyền chớ lương. Tào-Tháo cả mừng, bèn giã các tướng xuống thủy trại dặng trông thuyền Huỳnh-Cái

dền. Nói về bên Giang-dông, lúc trời vừa tối Châu-Du đòi Thái-Hòa ra rồi truyền quân trở lại; Thái-Hòa nói mình không có tội chi. Châu-Du nạt rằng: « người là người chi dền dền trả bâng, nay ta đang thiên đó phước vật mà tề cơ, nên muốn lấy đầu người mà thờ. » Thái-Hòa chời cời không dặng bèn la lớn lên rằng: bọn người Hâm-Trạch với Cam-Ninh cũng có mưu với ta. » Châu-Du nói: « ấy là tại ta biểu đó. » Thái-Hòa ăn-năn không kịp, Châu-Du dạy quân dấn ra mé sông, để dưới gốc cây có Tào-Đạo, rót rượu đốt giấy, một đạo chém phước Thái-Hòa lấy huyết tề cơ. Xong rồi truyền lệnh ra binh; Huỳnh-Cái ở dưới chiết hỏa thuyền thứ ba, mình mang yếm tám tay cầm gươm bên, trên cờ đề chữ lớn rằng Tiên-Phước Huỳnh-Cái, nước gió xuôi chỉ Xích-bích tấn phát.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Thời khí kinh nghiệm

LƯƠNG PHƯƠNG.

Năm nay cũng có bệnh Thiên thời, nên tôi nhất mây ông có coi nhứt trình, xin nhớ lại năm 1903, tương nhứt trình số 93, lúc họ tôi có nghĩ chề được bài thuốc rước trị bệnh Thiên thời hiệu nghiệm lắm. Có cứu người ta đã nhiều, nên có trải quan Chánh bộ Bản-tre truyền lòng các tổng làng để mà cứu những kẻ mang bệnh ấy. Còn trong lục tỉnh, tôi chắc là chưa ai tin cho lắm: có một mình ông Hội-dông Thịnh ở Bạch-giã, có làm được và có thí nghiệm cũng quả thuốc rước ấy là hiệu nghiệm. Ông ấy có gởi thư cho tôi và tôi có trả lời lại trong nhứt trình số 121.

Nay lúc này trời cũng dặng địa nhiều nơi có bệnh thời khí, nên tôi xin biên ra đây phần làm tư đoạn, chỉ cách làm và cách trị bệnh, xin kẻ hảo-tâm chớ thị thường mà bỏ qua. Không thí nghiệm sao cho biết rằng-trọng kính hay đồ.

1. — Chỉ các vị thuốc và cân lượng.

1. — Sả-sâm 4 lượng.

2. — Bạch-phục-linh 2 id.

3.	—	Bạch-truật	3	lượng.
4.	—	Chích-thảo	2	id.
5.	—	Trần-bì	2	id.
6.	—	Bán-hạ	2	id.
7.	—	Mộc-hương	2	id.
8.	—	Sa-nhơn	2	id.
9.	—	Chỉ-xác	2	id.
10.	—	Hậu-phát	2	id.
11.	—	Hương-phụ	2	id.
12.	—	Thương-truật	2	id.
13.	—	Trư-linh	2	id.
14.	—	Ê-di	2	id.
15.	—	Biển-dậu	2	id.
16.	—	Dậu-khâu	2	id.
17.	—	Bạch-thược	2	id.
18.	—	Mộc-quả	2	id.
19.	—	Hoạt-hương	2	id.
20.	—	Hương-như	2	id.
21.	—	Bạch-bì-sâm	4	id.
22.	—	Cảng-cương	1	id.
23.	—	Đỉnh-hương	1	id.
24.	—	Chánh-hoài	3	id.
25.	—	Trạch-tả	2	id.
26.	—	Nhục-quê	1	id.
27.	—	Bạch-phụ-tử	1	id.
28.	—	Thục-dịa	6	id.

B. — Chỉ cách làm.

Các vị đều lựa thuốc thượng hạng, hiệp lại lán cho nhỏ, bỏ vào chảo 5 litres nước trong và 20 litres rượu trắng 40 chữ sắp lên, rồi chụm lửa cho sôi, để lửa riêu riêu, lửa than, mà nấu khắp như đặt rượu vậy mà lấy hơi nước trong được chừng 10 litres mà thôi. Lấy nhiều thì nó yếu thuốc không hay. Nước rượu đó tỉnh anh, trong vắt thì là tốt. Như nước đục và vàng thì không nên dùng.

C. — Lời dặn bảo riêng.

Khi nào khi trời độc muốn làm để cứu người ta thì phải xin phép bên quan cai trị và bên ngoại bộ sẽ làm. Những người như thế làm được rượu này thì càng linh nghiệm lắm. — Chẳng nên tham tâm lợi ki, o mắt đều hay đi.

D. — Chỉ cách dùng mà trị bệnh thiên-thời.

1° — Dùng nó giữa trước cho khỏi truyền nhiễm trong khi trời độc, cứ mỗi bữa ăn cơm rồi và chừng đi ngủ thì uống chừng 1 muỗng café.

2° — Ai mới đau bụng, buồn mửa ấy là điềm hoặc loạn óm phát ra, mau uống nó thì bịnh hết liền.

3° — Nếu đã là mửa, vọp bẻ, khát nước, thì uống nó vô cũng hay, cũng hết được.

4° — Chớ để tay dơ, tiêng khan, nước cục, quan cách, hay là đã uống trước một hai thứ thuốc khác rồi, thì uống vào là đều cấu máy đó mà thôi.

5° — Bệnh nào dương uống rượu này, cầm chẳng nên uống các thứ thuốc khác, có xát, có bột, có nhựa, nước đục và nước trầm mễ, nước dưới sông, vì các thứ ấy nặng đục, trầm trệ, uống vô ứ đọng trong bao tử thì mau chết lắm.

6° — Khi khát nước cứ dùng nước mưa nấu sôi để nguội cho uống mà thôi. — Như các chứng dầm rồi phải để quá sáu giờ đồng hồ mới nên uống nước cháo trắng mễ hay là gạo rang. Quên một ngày như cháo, 2 ngày như cơm. — Cháo cơm phải nấu luộc chắc bỏ nước cho được 10 lần sập lên mới được, nghĩa là như hơi cơm hơi cháo, chớ chẳng nên cho ăn cơm cháo vì như khi mạnh được. — Như ăn vô chịu được thì dầm nước lán trong khi nấu cháo nấu cơm. Nếu như ăn mà bịnh không yên, thì phải ngưng lại mà uống rượu nữa. Dầu người bịnh là đối thể nào, chẳng nên cho uống nước cháo, hoặc ăn cơm nhiều một lần. Phải để cách chừng năm mười phút đồng hồ sẽ cho uống từ muỗng cháo, lán dầu ít ít, như chịu thì lán lán sẽ gia tăng. Đến cho ăn cơm thì cũng phải như vậy mới được.

7° — Thuốc rượu lệ uống phải nhiều lần: người lớn chừng ba bốn ly nhỏ; người nhỏ hai ba ly, con nít một hai ly. Chia ra mà uống. — Định vậy là o làm khi thái quá khi bất cập. Chớ phải liệu theo người mạnh rượu, yếu rượu và bịnh nặng nhẹ chừng lượng mà dùng.

E. — Rượu này còn trị được những chứng nào:

Thuốc này chẳng những là trị bịnh thiên thời, bất luận cang hoặc loạn hay là thấp hoặc loạn đều trị được, mà lại còn trị được những chứng sau này:

1° — Bệnh đau lâu trúng thực làm quan cách. — 2° Bệnh trúng hàng. — 3° Bệnh đau bụng tay chơn lạnh. — 4° Bệnh rét bắt cấu mau lâu, bất luận mấy ngày một cử. — 5° Bệnh đòn bà nguyệt kinh lên xuống chẳng đều, có cục nhĩ chảm hay làm đau bụng. — 6° Bệnh đòn bà sưng hậu tè thũng. — Các bịnh ấy uống vào đều thần hiệu lắm.

Nói tóm lại mà nghe thì bất luận bịnh nào, hễ tại vị hư hàn, tại huyết hàn ngưng thì uống được. Như vị nhiệt và âm hư thì không nên uống rượu này không kị đòn bà có thai và trái bang.

F. — Rượu này chưa ai rõ là thần hiệu cho làm:

Vì cơ nào như vậy? — Sở là trong mây lúc nhộn, có nhiều người, ngủ sáng dậy, đau bụng, hoặc sông nước, uống vào say ngủ, rồi thức dậy đi làm công chuyện, ăn uống như thường, té ra coi thì thường, không biết rõ là rượu ấy trị bịnh thời khi là hay. Các bậc cao minh mây ông cũng rõ, chỉ như bịnh thiên thời mà đi cho đến thiệt là liệt giường liệt chiếu thì dầu thuốc tiền có cho biết là được chẳng, lựa là thuốc của người cốt phạm.

Vì như ta khi mới vào cửa, chẳng lo đuổi, để vô phá rượu mở tù rồi, mới lo đuổi, thì dầu đuổi được, nó cũng đã dứt cái rượu vàng của mình rồi, (nghĩa là cái mạng sống của mình) còn cái nhà không (nghĩa là cái xát của mình). Các ông quan cổ xưa thí nghiệm cho kiếp mà coi.

Lê-quang-Hòa, Hương-quản làng Thành-hóa, tổng Minh-dật, (Bến-tre) kinh-lông.

Chuyện Tiên-dâm

Kiên soi mắt.

Đời trước người ta mới bảy cái mặt kiền, để dùng mà soi mắt, ai có thì lấy làm quý, bán mắc tiền, thường chánh nơi thành thị có một hai người giàu có lớn mới sắm; còn chỗ thôn-giã quê mùa thì chưa ai hề thấy cái mặt kiền bao giờ. Có một tào trai kia giàu có lớn, buồn bán xứ xa, thấy người ta có cái mặt kiền, anh ta chạy lại mà coi, dòm vô thì thấy rõ ràng cái mặt anh ta lọt hết trong cái kiền, lấy làm lạ và ngỡ nỉ mà mua chớ dưng cái kiền, mắc rẻ cũng chẳng ngại, anh ta mua dưng cái kiền rồi quay quá trở về, giấu cái mặt kiền trong rương không cho ai coi. Từ ngày anh ta có cái mặt kiền thì cứ ở trong buồn luôn luôn, sầm soi hoài, coi rồi nói lảm thảm với hình bóng anh ta trong cái kiền như là đứa diên vậy, vợ và rình coi thì lấy làm lạ quá không rõ ý chỉ, và lại anh ta hóm mề cái kiền đó, thì ý ở ăn với vợ coi lơ lửng, nên vợ dờ ghen, càng nghi lắm. Bữa kia anh ta có việc cần kíp chi đó phải đi, dặn vợ ở nhà đừng có lục đồ

trọng rương mình; khi cần dặn vợ dờ ba lần ắt chặt, anh ta ra đi, vợ anh ta ở nhà lấy làm mừng lên coi cho biết cái chi mà chống mình mề sa dờ dờ coi tưởng hơn mình, mới vô dờ rương lục coi thấy cái kiền, chị ta dờ vô, thấy mặt chị ta trong cái kiền, liền phát ghen, quẩn cái kiền chạy ra kêu bà mẹ chống và khóc và nói rằng: « Nè mẹ ở nhà tôi bấy giờ nó hết thương tưởng đến tôi nữa rồi, bởi vậy chớ nên nó đi chuyên buồn đó nó mề sa theo đi diêm nên ở lâu, e sau sự sáng phải hết, bây giờ nó lại đem cái chơn dung hình con đi dờ về, nên ngày đêm nó coi hoài. » Mẹ nó nghe nói cũng giận bởi dờ nà, cái hình con đi dờ dờ đưa cho tao coi thử, con nọ lại lấy cái kiền đưa ra cho mẹ coi, mẹ thấy dờ vô rồi nói: « cái con đi già mà còn nhí nhánh. » Đoạn vừa giỡn tiếng, chú chàng lớn lên về, thấy hai mẹ con đang sầm soi cái mặt kiền, nổi giận, la rầy, kẻ vợ dờ ghen theo căn nhần, lại thêm mẹ mề mắng chưởi om sòm, anh ta nổi xung giận dờ dờ dờ rồi nằm dờ vợ mà đánh, vợ la làng xóm om sòm, nói chống mình mề sa theo đi mà còn về làm hung.

Vừa may lúc ấy có anh xã đi nhóm về đi ngang qua đó, nghe la làng xóm om sòm, liền trùm vô bắt hết đem ra nhà việc tra hỏi, thấy con nọ bị lộ dấu chảy máu, mới hỏi: vì cơ làm sao mà chống thiêm đánh thiêm bung vậy? Chị ta khai rằng: « thưa cậu, vợ chống tôi ăn ở với nhau, cũng được ba bốn năm nay, tuy không con cái mặc dầu, chớ tình ưa ý hiệp, thương yêu nhau lắm, nay nó mề sa theo một con đi mà phải nát cửa hội nhà, nên mới ra sự rầy rả như vậy. »

Chú xã nghe khai dấu dưới tự sự, biểu con nọ đưa cái hình cho và coi thử, mới lấy cái kiền dờ vô rồi nói rằng: « Không phải con đi, nó là thằng diêm mà, có bịch khăn-bơ dờ nữa, hai mẹ con thiêm nói bậy nên sinh ra sự bất hòa, thôi tôi xử-hòa cho hai đảng vô dờ dờ có rầy rả nữa, và phải chịu phạt hai quan tiền về, sự la làng. Ba mẹ con lấy cái mặt kiền trở về, giận chú xã xử hiệp, lại biểu chịu phạt hai quan tiền về, khi về tới nhà, ba mẹ con căn nhần nhau, mẹ mề biểu con dấu mình lấy cái kiền coi lại coi con đi hay là thằng diêm, mề chú xã lại nói thằng diêm; con nọ lấy cái kiền dờ vô, thấy cái mặt chị ta trong kiền liền kêu mẹ mà rằng: « Nè mẹ thật rõ ràng là con đi, sao chú xã lại nói thằng diêm. » hai mẹ con giắc nhau tới huyện mà kiện chú xã.

Quan huyện tra hỏi ba đảng xong xuôi rồi, ngài mới biểu đưa cái hình cho ngài coi, ngài đem vô và hỏi rằng: « vậy chỗ nào là người gì ở đâu vậy? » cái hình trong kiền cũng nhóp nhép miệng hỏi lại. Ngài giận nói xung mà rằng: « tôi hỏi lão, lão lại hỏi tôi, không phải chỗ chơi mà điều cợt được. » Ngài thấy cái hình trong kiền cũng dỗi đi dỗi lại; Ngài giận nói xung thiên bên đập bể cái kiền tang nát; Ngài không thấy cái bóng nữa, ngờ là biến mất, nên nói rằng: « trốn đi đâu sao không ở mà điều cợt nữa. » Ngài mới kêu ba mẹ con và tên xã mà quát rằng: « sao mấy người dám đem cái hình lão nào mà điều cợt với ta, lẽ thì ta làm tội mấy người, song ta lấy lòng nhơn, mà ba mẹ người về, sau đừng kiếm chuyện mà điều cợt nữa. »

Té ra cả ba đều tin sự quạu mà sanh sự bất hòa, có một quan huyện cũng tin như thế, người đập bể kiền mà gờ rồi xong:

T. V. K.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày mồng 3 tháng Juillet 1904.

Tại hãng Đông-dương. — 1 đồng bạc là . . .	2, 32
— hãng Hong-kong Shanghai — . . .	2, 32
— hãng Speidel	2, 32
Giá bạc nhà nước.	2, 35

GIÁ LÚA GẠO

Ngày mồng 3 tháng Juillet 1904.

CÁC THỦ LÚA GẠO VÀ TÂN CẨM	VINH-LONG	GÒ-CÔNG	MỸ-XU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 33 kilos, chở đến nhà máy	2. 310	2. 310	2. 310
Gạo lức nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 trong 100 kilos, 700-gramme để 5 phần thóc dài theo mé sông, khối trong 100.	2. 67	2. 67	2. 77
thóc, đựng bao bô			
Gạo lức người bán 20 hay 25 phần thóc, quốc (như nói trên đó) trong 100.			
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó) Cẩm có lộn tâm (như nói trên đó)	3. 05	3. 05	3. 20
	1 3 25		

Cáo bạch

Kính tỏ cho những qui khách có con mà muốn cho đi học bên Nam-kỳ trước, hoặc là bác vật, văn chương, tiếng Latinh, Gréco chỗ dạy ngày sau qua bên Langsa mà vào các trường khoa mục học thì cứ nghiệp cho mau, thì xin đến tại bốn quán nhứt-trình Opinion mà cho học, có thấy sẵn lại dụng tiền nghiên viết vừa phải chăng, bao nhiêu.

Kính gởi lời cho qui hữu đăng hay, tôi có làm một cuốn thơ biếu là Đồ-bác-tân-Biên (nghĩa là thơ cô-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hòa-Xương ở tại Tân-Định.

Giá một cuốn là 0, 3 15

Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, văn và dễ đọc lắm, nên tôi xin chư vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bãi-bạc thì thiệt là đến có phước lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

Có người muốn cần dùng 1 người cho thợ việc làm rượu Limonade, ai muốn lãnh làm việc ấy thì xin đến tại nhà nhứt-trình này mà hỏi.

NHÀ BÁN XE VÀ DÓNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANIERE

số 34 bis và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN số 146

SAIGON.

Của ông GAY FRÈRES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bắt kẻ dữ bộ văn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA V. IPPOLITO VÀ NỘI HÀNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

Bán xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra sửa lại đã thành thực:

Đặng phần thưởng lớn hội đấu xảo 1900:

Đặng phần thưởng lớn trong năm 1903, về sự ngồi công, ít hao mà đi xa, tốn số phi chứng 0 \$ 98 mà đi được 100 ngàn thước. (Có tờ phúc của các quan Tam-biện, về cho quan Nguồn-Soái). Cho mượn — Sửa — Bán đủ đồ bỏ thợ Bán Tàu và Cù-lập máy hơi chạy hay và lạ, để chuyên chở và đồng thoản. Đồng be dốt dốt dùng trong mây quần hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chữ binh và Đại-Thần Thượng-Thor chữ Quân-hạt, và nội thành Paris, cũng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngạch Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thầu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đấu xảo, đều đặng thưởng lớn hơn hết.

Đóng tàu từ 1 — 2 — 4 ông hơi, máy chạy mau dần 30 gúc trong một giờ.

Đổi dầm chạy bởi chơn vịt, bay là trở máy ngược lại.

Cù-lập dài 7 thước có xa-quá trước và sau, máy một hay là hai ông hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu cạu lường, chơn vịt sáu xuống chừng 2 — 3 tấn tay.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại hãng mà mua tại đường kinh-lập (Saigon).

NHÀ CÓ NGỰA CÔT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 110

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe đa thun và sửa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

Kính lời cho chư Qui-hữu rõ kể từ ngày 10 Janvier 1904, tại đường Boulevard Charnier (Tục kêu là đường kinh Lập) số 95 97, sẽ mở ra một tiệm bán xe máy, sửa xe máy và sửa các thứ máy nhỏ xi Nickel tốt. Có chụp hình và bán các món dùng theo cuộc chụp hình. Có buồn tôi để cho Qui-hữu dùng khi muốn để kiền vô Chassis hay là lấy kiền ra.

Như ai muốn mua các món đồ chỉ hoặc đem về dùng hoặc đặng mà bán lại thì chủ tiệm cũng lãnh mà mua giùm. Bất kỳ món chi hề có bán tại nước Langsa thì sẽ mua được, không kể công bao nhiêu.

Giá bán rẻ hơn các nơi vì đồ đã mua ở tại chỗ làm gởi thẳng qua. Có nhiều món sẽ bán y theo giá bên Langsa.

Chữ tiệm sẽ lấy lòng vui mừng mà rước chư Qui-khách nào muốn đến mà thăm tiệm chúng ta.

Như muốn viết thơ mà hỏi thăm việc chi thì chúng ta sẽ lật đặt mà trả lời luôn luôn song phải gán theo từng thơ một con niêm sáu chiêm.

Kính lời cho chư qui hữu đăng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SON-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cùng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy máy, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các qui hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SON-LONG, tân hiệu.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Sử-ký Bê-Thiên diễn ca thứ chánh, hiệu là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là.... 0 40
Bản đơn tranh và bài ca giá.... 0 50	Sách Sử ký Nam-việt chưa rồi.... 0 60
Thơ Lục-ván-Tiên..... 0 60	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.... 0 60
Thơ Dương-Ngọc in lần thứ nhì. 0 40	Phong-hóa Điều-hành..... 0 50
Sơn-hậu ba thứ nhập lại..... 0 50	Tứ-Thơ cuốn nhì..... 1 60
Thơ Mỵ-Đội 1 cuốn giá..... 0 25	Minh-Tâm Bửu-giám cuốn nhứt nhì 2 00
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá..... 0 25	Conversation..... 0 70
Thơ Nhị-dộ-Mai..... 0 30	Vocabulaire Annamite français.... 1 60
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá.... 0 40	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.... 1 20
Phủ-Kiến (3 ^e édition)..... 0 20	Miscellaneé..... 1 40
Thơ Quang-Âm diễn ca..... 0 35	Cours d'Annamite..... 2 50
Tướng Sơn-hậu thứ ba giá..... 0 30	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 0 60	Thức kiểu vẽ sự thi hành án-lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bồn quốc..... 1\$00
Tướng Đinh-lưu Tú, thượng quyền 0 20	

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quý khách ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-GIÁP-THÌN (1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BẢY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG NĂM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BẢY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG SÁU ANNAM
1	Vendredi.....	18	Thứ sáu	16	Samedi.....	4	Thứ bảy
2	Samedi.....	19	Thứ bảy	17	DIMANCHE.....	5	CHUỖ NHỰT
3	DIMANCHE.....	20	CHUỖ NHỰT	18	Lundi.....	6	Thứ hai
4	Lundi.....	21	Thứ hai	19	Mardi.....	7	Thứ ba
5	Mardi.....	22	Thứ ba	20	Mercredi.....	8	Thứ tư
6	Mercredi.....	23	Thứ tư	21	Jeudi.....	9	Thứ năm
7	Jeudi.....	24	Thứ năm	22	Vendredi.....	10	Thứ sáu
8	Vendredi.....	25	Thứ sáu	23	Samedi.....	11	Thứ bảy
9	Samedi.....	26	Thứ bảy	24	DIMANCHE.....	12	CHUỖ NHỰT
10	DIMANCHE.....	27	CHUỖ NHỰT	25	Lundi.....	13	Thứ hai
11	Lundi.....	28	Thứ hai	26	Mardi.....	14	Thứ ba
12	Mardi.....	29	Thứ ba	27	Mercredi.....	15	Thứ tư
			Tháng 6 Annam	28	Jeudi.....	16	Thứ năm
13	Mercredi.....	1	Thứ tư	29	Vendredi.....	17	Thứ sáu
14	Jeudi.....	2	Thứ năm	30	Samedi.....	18	Thứ bảy
15	Vendredi.....	3	Thứ sáu	31	DIMANCHE.....	19	CHUỖ NHỰT

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant: CANAVAGGIO.

NĂM THỨ BA. — SỐ THỨ 150

Ngày 16 THÁNG SÁU NĂM GIÁP-THÌN

Ngày 28 Juillet 1904.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bôn quốc
mỗi năm... 5\$00
sáu tháng... 3. 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

Caù Bút LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dủ-Thức

Đường LAGRANIERE SỐ 151.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1.50
2^e Page le cent..... \$ 1.00
3^e Page le cent..... \$ 0.80
4^e Page le cent..... \$ 0.60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quan chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH mà thương-nghị, chứ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Lập thương cuộc.

(tiếp theo)

TỜ ĐẶT PHÒNG LẬP CÔNG-TI.

ĐOẠN THỨ TƯ

Cách kiểm soát.

Điều thứ hai mươi một. — Trong kỳ đại hội mỗi năm phải cử một ti kiểm soát, hoặc một người hay là nhiều người, để lãnh lăm tờ phút mà trình ra giữa lúc đại hội năm tới; tờ phút

ây tờ những việc trọng của Công-ti; và chiếu theo tờ sao lục trong sổ thân xuất và tờ giấy tính toán của ti Quản đốc làm mà giao cho ti kiểm soát. Tờ phút nói đó phải giao cho ti Quản đốc 15 ngày trước khi đại hội.

Điều thứ hai mươi hai. — Trong kỳ đại hội ban đầu hết, thì phải cấp bằng cho ti kiểm soát và phải định công việc của ti này phải làm cách thế nào.

Điều thứ hai mươi ba. — Mấy người lãnh lăm kiểm soát phải xét những việc của Công-ti làm; xét những tờ tính toán mỗi kỳ sáu tháng, (nửa năm), tờ biên tổng cộng trọn năm, và số thân xuất tính toán lời lỗ, của ti Quản đốc làm mà trình cho những người kiểm soát. Xét những sổ sách, và những tờ giấy chỉ có biên chữ, mà xài dùng về việc Công-ti thì cứ phải trình cho ti kiểm soát, kể khi nào ti ấy hờ dưng

hào và lúc nào, hề ti kiểm soát muốn xét từ dễ bạc, hay là tuổi dễ bạc của Công-ti, thì đừng phép xét luôn. Đầu ruồi mã bị bề Công-ti, thì quyền chức của ti kiểm soát cũng còn hoài cho đến khi chia Công-ti yên rồi mới mang quyền chức. Mấy người làm kiểm soát được phép xin nhóm đại hội ngoài lệ định, nếu có việc cần.

ĐOÀN THƯ NĂM,

Cách đại hội.

Điều thứ hai mươi bốn. — Những đại hội phải định cho thường lệ, nghĩa là một năm mấy lần, thì những người có hùn phải nhóm lại mà bàn luận; hề điều lệ và cách thế chi của đại hội định ra, và chịu thì hành, thì những người vận mặt, người nghịch ý, cùng là người không có sức hiểu, cũng phải cứ y theo đó mà chịu, không được cãi chửi chi.

Điều thứ hai mươi lăm. — Mỗi năm phải nhóm hai kỳ đại hội, một lần nửa năm, một lần đầu năm. Nhóm tại hàng Công-ti, hay là tại chỗ nào khác, thì ti Quân đốc phải định trước mười lăm ngày.

Điều thứ hai mươi sáu. — Thờ mời nhóm đại hội phải gọi cho mỗi vị tở hùn, thơ ấy phải có biên lai, và phải gọi trước một tháng khi định ngày nhóm. Còn khi nào nhóm ngoài lệ thì trước 15 ngày. Trong thơ phải tỏ sơ việc chi mà mời nhóm.

(sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DU-THỨC, Bần-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc ấy gió Đông thổi mạnh, sóng nổi ba đào, Tào-Tháo ngồi nơi trung-quân ngó qua bên kia sông thấy trắng tở rạng, chiếu ánh dưới nước có ngời như rần vàng giòn sóng, bên ngành mặt hừng gió mà cười, lấy làm đắc chí. Bỗng có tên quân chỉ ra ngoài sông mà nói rằng: phía bên Giang-Nam lộ lộ chót buồm thuyền gió chạy qua. Tào-Tháo bèn khiến quân lên cao mà xem, xem rồi thưa rằng: trước mũi có dựng cờ Thanh-long-uhà-kỳ, lại có cây cờ lớn đề rằng Tiên-phuôn Huỳnh-Cải. Tào-Tháo cười rằng: « Huỳnh-Công-Phúc qua đây, thiệt trời

giúp ta đó. » Thuyền gần gần, Trình-Giục nhắm xem hội lâu rồi thưa với Tào-Tháo rằng: « thuyền ấy ắt gian trá, xin chờ cho gần trãi. » Tào-Tháo hỏi: « sao mà biết vậy? » Trình-Giục thưa rằng: « nếu thuyền chở lương thì phải khảm nặng, nay tôi xem thuyền ấy nhẹ mà lại nổi, và lại đêm nay gió Đông mạnh lắm, thoắt có mưa trãi, thì ngần sao cho kịp. » Tào-Tháo giục mình bèn hỏi rằng: « ai dám ra chặn thuyền ấy lại? » Văn-Sánh đáp rằng: « tôi quen thuộc việc thủy xin đi một phen. » Nói rồi liền nhảy xuống thuyền nhỏ huơ tay chỉ lên, tức thì mười mấy chiếc thuyền tuấn đều theo thuyền Văn-Sánh xông ra, đến nơi Văn-Sánh đứng trước mũi thuyền nói lớn lên rằng: « có lệnh Thừa-lương, thuyền bên Giang-Nam không được gần trãi, phải ngừng lại giữa sông đó đây. » Chúng quân đều la một lượt rằng: « hạ buồm xuống cho mau! » Nói chưa dứt lời, thì thấy Văn-Sánh nơi cánh tay trái đã bị một mũi tên té nhào vào trong thuyền, trên thuyền cả loạn, đều quay lại chạy rảo; thuyền bên Giang-Nam lược đến gần trãi Tào-Tháo cách chừng vài dặm, Huỳnh-Cải lấy đao huơ lên mây chiếc thuyền trước đều nổi lửa, lửa nưon oai gió, gió trợ thế lửa, thuyền lược tới như lên bay, khói bay mịt trời, hai mươi chiếc thuyền lửa xông riết vào thủy trại, những thuyền nội thủy trại của Tào-Tháo thấy đều bị lửa, lại phần thì bị lôi tới kiến chắc, tròn tránh không khỏi; phía bên kia sông tiếng pháo nổ vang, 4 phía thuyền lửa đều áp đến, dưới sông Trường-Giang gió đùa lửa giẫy cháy ánh đỏ trời; Tào-Tháo ngó lại trên bờ mây chỗ dinh trại đều cháy hết, khói bay mịt trời. Huỳnh-Cải ngó thuyền nhỏ sau lưng có ít người chèo thuyền xông lửa lược khói riết đến bắt Tào-Tháo. Tào-Tháo cùng thế vừa muốn nhảy lên bờ, bỗng có Trương-Liêu chèo một chiếc thuyền nhỏ đến phò Tào-Tháo xuống vừa rồi thì chiếc thuyền lớn ấy đã cháy. Trương-Liêu với mười mấy tên quân bảo hộ Tào-Tháo vượt chạy lên bờ; Huỳnh-Cải xem thấy biết chắc người mặt áo hồng bảo ấy là Tào-Tháo, bèn giục thuyền riết tới, tay cầm đao bên kêu lớn lên rằng: « Tào-Tháo chờ chạy, ta là Huỳnh-Cải đây. » Tào-Tháo thà kinh kêu trời liên miện. Trương-Liêu dưng cung lấp tên, thấy Huỳnh-Cải đến gần bắn ra

một mũi, lúc ấy gió thì thổi mạnh lại thêm lửa cháy rần rần, Huỳnh-Cải không nghe tiếng hơi tở, nên trúng nhảm vai té nhào xuống nước.

Muôn biết Huỳnh-Cải tánh mạng thế nào và xem bài sau phần giải.

HỎI THƯ NĂM MƯƠI.

Gia-Các-Lượng tri toán Huệ-Dung, Quang-Vân-Trưởng nghĩa thích Tào-Tháo.

Nói về Trương-Liêu đêm ấy bắn Huỳnh-Cải một mũi tên cứu Tào-Tháo chạy tuốt lên bờ tìm lạng một con ngựa mà cỡi thì quân đã cả loạn. Lúc ấy Hàng-Đương xông lên đột khởi đến phá thủy trại, bỗng nghe quân báo nói sau lái thuyền có ai kêu lên từ Trương-quân. Hàng-Đương bèn nín nghe kêu rằng: Công-nghĩa cứu tôi với. Hàng-Đương nói: « ấy chắc là Huỳnh-Công-Phúc. » Bèn dạy quân mau vớt lên thì thấy Huỳnh-Cải bị mũi tên rất nặng, cỡi lên giục ra thì cái mũi dính lại trong thịt, Hàng-Đương bèn cỡi áo Huỳnh-Cải lấy giao mổ mũi tên ra lấy cờ bỏ chỗ vấp ấy lại, rồi cỡi áo chiến bào của mình mà mặt cho Huỳnh-Cải rồi sai quân đưa về đại trại dưỡng bệnh. (Nguyên Huỳnh-Cải là người lợi giết; nên tức lạnh lẽo mình lại mang giáp, té xuống sông mà khỏi thác). Đêm ấy lửa cháy đỏ sông tiếng la hét giẫy dạt, phía bên tả thì Hàng-Đương với Trương-Khâm hai đạo nhắm Xích-Bích phía Tây giết đến; bên hữu thì Châu-Thới với Trần-Vô hai đạo nhắm Xích-Bích phía Đông giết đến; chính giữa thì Châu-Du, Trình-Phổ, Đĩnh-Phụng, Từ-Thạnh, một đạo đại binh áp đến, lửa nưon thế binh, binh cây gai lửa ấy gọi là Tam-Giang thủy chiến Xích-Bích đại binh. lúc ấy binh Tào lớp trúng thương, lớp bị tên, lớp bị lửa đốt, lớp bị chét chim, chét, không biết là bao nhiêu.

Người đời sau có làm thơ rằng:

Nguy Ngô hai nước quyết thù hằn,
Xích-Bích lâu thuyền quét sạch không.
Lửa giẫy chời lửa nơi hải khẩu,
Châu-Lăng lúc họ phá Tào công.

Chẳng nói việc quân binh dưới sông, nói về Cam-Ninh khiến Thái-Trung đem dâng cho mà vào trại Tào-Tháo vào đến rồi bèn cho Thái-Trung một đạo kỵ binh xuống ngựa, rồi tức thì nổi lửa lên, binh phục của Lữ-Mông ngó

thấy trung-quân lửa giẫy, thì cũng nổi lửa đốt lá hơn mười mấy chỗ, rồi giặc binh áp đến tiếp Cam-Ninh; Phan-Chương với Đông-Tập cũng chia từ khúc mà nổi lửa lên quân thì reo ồ, bên phía còi trống vang giẫy; Tào-Tháo với Trương-Liêu dẫn hơn trăm binh kỵ chạy ngan qua lửa mà thoác nạn, xem phía trước chẳng có chỗ nào mà không lửa, lúc đang chạy bỗng có Mao-Giải cưỡi ngựa Văn-Sánh rồi cũng dẫn mười mấy quân kỵ chạy đến; Tào-Tháo khiến quân tìm đường. Trương-Liêu chỉ nói: « đây có phía Ô-lâm rộng mà lại trống chạy dặng. » Tào-Tháo dạy chạy qua Ô-lâm, lúc đang chạy có một đạo binh ở sau rượt đến kêu lớn rằng: « Tào tặc chờ chạy. » Lửa chói sáng ngó thấy có dế Lữ-Mông, Tào-Tháo thúc binh chạy trước dế Trương-Liêu lại sau ngăn ngựa Lữ-Mông, bỗng thấy phía trước mặt lửa lại phát lên, trong góc núi xông ra một đạo binh nổi lớn lên rằng: « có Lãng-Thông đây. » Tào-Tháo gan ruột rã rời; may dầu có một đạo binh vừa đến kêu rằng: « Thừa-lương chờ sợ, có Từ-Quảng đây. » Hai đảng đánh nhau một hồi, rồi đâm nhau nhằm phía Bắc chạy thẳng. Bỗng thấy một đạo binh mã đến nơi bờ núi phía trước, Từ-Quảng hỏi ra thì là hai tướng thủ hạ cũ của Viên-Thị; Mã-Giêng với Trương-Nghĩ có ba ngàn quân mã lập trại chỗ ấy, đêm ấy thấy lửa cháy đỏ trời chưa dám di động, nay gặp Tào-Tháo, Tào-Tháo mới khiến hai tướng dẫn một ngàn binh đi trước mở đường, còn bao nhiêu dế lại hộ thân, Tào-Tháo dặng bảy nghìn binh mã trong lòng mới an; Mã-Giêng, Trương-Nghĩ hai tướng bay ngựa đi trước, chẳng dặng mười dặm, nghe tiếng la hét có giẫy, có một đạo binh xông ra làm dáu một tướng lết lên rằng: « ta là Đông-Ngô Cam-Hưng-Bá đây. » Mã-Giêng vừa muốn giao phuon, thì đã bị Cam-Ninh 1 đạo té nhào xuống ngựa, Trương-Nghĩ huơ thương đến tiếp, Cam-Ninh hét lên một tiếng, Trương-Nghĩ trở tay không kịp, bị Cam-Ninh một đao nhào tới. Binh trở lại báo với Tào-Tháo, lúc ấy Tào-Tháo có ý trông binh Hiệp-Phi đến tiếp; chẳng dẽ Tôn-Quên chặn dặng Hiệp-Phi lúc thấy lửa ánh sáng trời thì biết binh mình dặng thẳng bèn khiến Lục-Tôn nổi lửa làm hiệu. Thái-Sứ-Từ thấy lửa bèn kéo binh đến hiệp lại một chỗ rồi đánh rồ đến; Tào-Tháo thà kinh phải chạy qua Di-Lăng, giặc dặng mây gặp

Trương-Hấp, Tào-Tháo bên khiến ngựa phía sau, rồi đó giục ngựa chạy dài, chạy đến cánh năm ngó lại thấy lửa đã xa lấp lẩn, Tào-Tháo trong lòng mới yên, rồi dạy lại binh chur tướng rằng: « đây là chỗ nào? » kẻ tả hữu thưa rằng: « đây là phía Tây Ô-lâm phía Bắc Nghi-Đô. » Tào-Tháo thấy cỏ cây rậm rạp non sông hiểm trở bên ngồi trên ngựa ngược mặt cười dài. Chur tướng hỏi: « Thừa-tướng có chi mà cười? » Tào-Tháo nói: « ta chẳng cười gì, ta cười Châu-Du không mưu, Gia-Các-Lượng ít trí, phải ta mà dụng binh như họ trong lúc này, thì dự trước mà mai phục một đạo tnh tại đây, thì còn chi là mình. » Nói chưa dứt lời, hai bên tiếng trống vang giã, lửa phát cháy mặt trời; Tào-Tháo hoảng kinh gần rớt xuống ngựa, một đạo binh xông ra kêu rằng: « ta là Triệu-Tử-Luông đây, vắng liêh Quân-sư ở đây đợi người đã lâu rồi. » Tào-Tháo khiến Tử-Quảng với Trương-Hấp hai người ra cự với Triệu-Vân, còn mình thì xông tên dọt pháo mà chạy tuốt, Triệu-Vân chẳng thêm đuổi theo, dấy cứ dặt cỏ xí cùng đó khi giã. Tào-Tháo thoác khỏi thì trời sáng, bỗng đâu mây bỏ đen trời gió Đông chưa giút, thỉnh linh mưa ào xuống như xối, y giáp ước hết, Tào-Tháo với quân sĩ giãm mưa mà đi, binh nào tương này bụng đói xếp ve; Tào-Tháo bên khiến quân sĩ vào lãng cướp dặt lương phạn, lại đi tìm lửa (1) dặt nấu cơm, vừa đang đảo lò, phía sau lại có một đạo binh kéo đến, Tào-Tháo thắc kinh, chẳng dè Lý-Điền với Hứa-Trữ bảo họ bọn mưu sĩ vừa đến Tào-Tháo cả mừng, rồi dạy quân kéo đi, lại hỏi phía trước là chỗ nào. Quân đáp rằng: một bên là Nam-di-lãng đường lớn, một bên là Bắc-di-lãng đường núi. Tào-Tháo lại hỏi: « đàng nào về Nam-quân Giang-lãng gần hơn? » Quân bảm rằng: « đi đàng Nam-di-lãng rồi qua Hồ-lô-khẩu thì tiện hơn. » Tào-Tháo bên dạy đi ngã Nam-di-lãng; đi đến Hồ-lô-khẩu quân sĩ dới khác đi không nói, ngựa cũng mỗi một xiêu chệch giục đường rất nhiều, Tào-Tháo dạy tam nghỉ, những nôi vật đem theo, những lương gạo cướp dặt trong lãng trụ lại một chỗ góc núi kim phơi khô ráo đảo lò mà nấu cơm, cắt thịt ngựa nướn mà ăn; quân tướng đều cỏi hết

(1) Săn lửa của Châu-Du đốt đó, hỏi chạy sao không om theo, để chi bây giờ lại phải đi tìm, đáng tức cười.

y giáp ra mà phơi, còn ngựa thì mở yên ra thả cho ăn cỏ, Tào-Tháo ngồi dưới bóng cây ngược mặt cười dài.

(sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Thi phỏ.

Vùng-Liêm Giáo-Sỏi tư Bộ-thành Phong kinh
tặng cựu Quân-hạt-hội-dồng-quan, Lương-dại-Nhơn quý trình.

Mừng chưa kịp thỏa hóa rồi trong,
Ngân dăm đưa ông ngó mỗi trong,
Chẳng dặng mấy vui khi gặp mặt,
Lại thêm nhiều nhớ lúc chia lòng,
Cầm lờn chọn vịt dạy chi vôi,
Đồ dận nhả lang tin khó xong,
Phải bồi trước dưng cho gặp gỡ,
Mặc tình lên xuống mặc thông dưng.

Vùng-liêm, Giáo-Sỏi, đồn thủ.

Kính tặng cựu Quân-hạt-hội-dồng-quan,
Lương-dại-Nhơn.

Thay mặt dôi lời gọi dức ông,
Chỉ trai nợ nước há dẫu không,
Bồn năm công cang dẫu soi rạng,
Ba tỉnh nhơn dân gia mền trong,
Dạy đồ cuộc đời câu hiền hữu,
Mở mang lòng chúng việc thương nong,
Rồng mây trước vậy sau như vậy,
Danh-hiến sao cho tác núi sông.

Bên-tre, Bình-thành Xã-trưởng,
Đỗ-thành-Nhứt.

Huyền thê.

Xa gần dẫu cũng tác lòng ông,
Ba cấp xin đưa hội cá rồng,
Ăn dức mây thu trời rõ mặt,
Khuyến rằng ba tỉnh chúng cam lòng,
Hóa tôi rộng mở đường thương cỏ,
Đạo nghiệp dấy dưng mặt sĩ nong,
Gặp lúc mây rồng toan nổi gót,
Tổ-lân cũng hưởng lộc ngàn chung.

Bên-tre, Bình-thành Xã-trưởng,
Huỳnh-ngọc-Nhuận.

Hoa nguyên vận.

Khép nép lời hạp dâm bảm ông,
Khá tua theo giới hội mây rống,
Mây năm tác lười lời thay mặt,
Ba tỉnh mườn dân dức gọi lòng,
Sách vở dạy dưng câu ngữ giáo,
Cây bừa khuyến kẻ việc tam nong,
Trời xưa biển cả thời thời vậy,
Đã thâu tình chưa khách dánh chung.
Khánh-Hòa du tử, Lương-hữu-Thương.

HOA NGUYÊN VÂN HUU LIEM DUONG. (THI)

(Ký nhứt.)

Liều hổ may ruồi bởi Thiên-công,
Gây gánh dọc đường mắt ngó mòng,
Sớm tối quanh hiếu trời đất thắm,
Tuyết sương xông lước nước non cùng,
Thuyền tình lạt bên thêm mưa móc,
Chèo-lái non tay ngại gió dưng,
Cũng mườn học ngăm dêu Bạch-phủ,
Hỏi lòng bạn biếu hũu hăng trong.

(Ký nhì.)

Làm người may ruồi ở Thiên-công,
Đòn gánh hoan ương gây giữa dưng,
Thế với non sông gìn phạn gái,
Nguyên cùng trời đất giữ thờ chống,
Thân duyên thế dộc chung dẫu bạc,
Thương hải nại gì một nghĩa chung,
Bên nước dục rồi trong dẻ dặng,
Thả cam dục nước rừa chảy lòng.

(Ký tam.)

Duyên trời định vậy vốn đã xong,
Hỏi chờ ai xui thiệp vá chống,
Gỏi phụng ngựa nghiêng dôi nệm chích,
Phòng loan thốn thức mọi mình không,
Hăm thảy quân tử xa nơi thợ,
Trách bầy thần tời lỗi chữ lòng,
Dâm hội ông tơ ai khiến vậy,
Làm chi và bụa hồi là ông.

Ký-Hoài, (Bên-tre)

Huyền thê.

Loan phòng văn về cổ vương không,
Chích mặt dưng đơn phải gỏi chống,
Lạnh lẽo mây xanh xuê phạn bạc,
Dũi cơ má phạn nhuộm phai hồng,

Nửa đường dức gánh thương người Bắc,
Một phúc, tang bổng chạnh kẻ Đông,
Nghĩ lại thuyền quện thân tnh phạn,
Ơi-thời! khó giữ đạo Tam-Tùng.

Mây lian dôi dôi bởi Thiên-công,
Chích mặt dưng đơn tuối má hồng,
Thốn thức năm canh trồn lợc dả,
Bưng khuôn sáu khắp dẻ ngư lòng,
Nước non lồi ben lòng mơ tưởng,
Trắng gió quện thế dả gần trong,
Tưởng chữ tam tòng nên khó giữ,
Thục huyền tái giá khắp trang dưng.

Y-si, Trương-cử-Thiên, (Bên-tre)

Cáo bạch.

Cải văn: Trách thiên giá bằng hũu chi đạo dả,
Chỉ tin giá bằng hũu chi giao dả. — Phu Tử dáp
văn chánh hũu viết: khữ thực, khữ binh, tín
bất khả khữ, tự cổ giai hũu tử, dân vô tín bất
lập. — Thị dĩ tín giá phi chỉ giao ư bằng hũu
giã, Kỳ dũ quốc nhơn giao, diệc chỉ ư tín diên —
Ngũ Việc tổ xưng văn hiên chỉ địa, Nan-kỳ nhứt
hạt, tự thuộc Quý Quốc quân hạt dĩ lai, xa dưng
quĩ, thơ dưng văn, sở học diệc bất tồn ư tha
bang dả. — Duy nhứt báo nhứt sở, tự Trương
Quý-Công một hậu, lịch nhược vô văn, Ninh dĩ
văn sanh, bất từ phu xiển, chương nhị kẻ nhĩn,
trị giả thiên tự tất hũu nhứt thất, ngư giả thiên
lự tất hũu nhứt dắc, thũ chi vị dả, kỳ sở luận
giã vô tha, nong có nhĩ dĩ hĩ. — Cải nong giả
thiên hạ chỉ dặt bốn, có giá hóa thông hũu vô
từ từ nhĩn dĩ nong có nhĩ sự, có khuyến dưng
nhơn, khởi báo biếu lai, bất dắc dĩ dả, ngư
nguyên sở có, giá diệc vô kỳ, kinh dĩ nhứt cứu,
vị kiện biếu lai, kỳ hà dĩ sung ăn, sở chỉ nhu
hố, kỳ hà dĩ chỉ chi mại chi phi hũ, chur qui công
bình nghĩa nhược hà, xũ tín nhược hà, Ninh
tại sở nan hiên dả, ăn công châu han, có tiền vị
thần nhứt văn, lợc vọng hũu hĩ, dả dĩ kẻ nhứt
siển kỳ tảo lạo kỳ lạo, thị lại thị thất, tnh ph
quần an sở cũ vụ tã.

Nhứt trăn, cũ đã mền niên,
Vĩ tiền nhơn phạn bảm hiên xa nhơn.
Thốn thức dẻ hũu chi lạo,
Trĩn qua quĩ, cũ câu dưng trong.
Vĩ dũu cũ cũ lợc, thương,

Tiền mua cho lại dễ thường nhà in.
 Trước là bầu bạn phải tin.
 Sau thêm trọn đạo nhơn luân ở đời.
 Khuyên ai chớ lấy làm chơi.
 Năm đóng cửa chẳng mấy mươi mà rằng.
 Tuy là cửa chẳng bao lâu.
 Một người một ít bạc trăm có ngoài.
 Cũng là trong cuộc trần ai.
 Bụi bở mà có anh tài khôn đang.
 Một từ giá trong ngàn vàng.
 Một câu liệt nghĩa hiển vang đời đời.
 Trước sau xin nhớ một lời.
 Nghĩa thời là trọng, tại thời là khinh.
 Hết về thiên nợ nhà in.
 Nếu tôi phải tỏ chơn tình nôm na.
 Chữ rằng từ hải nhứt gia.
 Ấy là tình nặng ấy là nghĩa sâu.

Nghĩa sâu tình nặng bởi còn lâu.
 Chỉ để tri âm nổi tiếng sau.
 Để cho vì thời khôn hổ miệng.
 Thất mùa là vắn há mấy châu.
 Bạc tiền của thế tuy rằng nhẹ.
 Tín nghĩa tư trời dễ dăm đầu.
 Chỉ quyết vun trồng trong đạo cả.
 Khuyên ai chớ trách sự cơ cầu.

Cơ cầu theo dõi nghiệp người xưa.
 Bao quần thân nấy mây nắng mưa.
 Tiết lạnh mới hay tông đánh núi.
 Trời đen ít tỏ định (1) và mưa.
 Tiền nhiều thời dễ mua người chuộng.
 Nói phải nhưng mà ít kẻ ưa.
 Xét lại năm phương đều sinh lợi.
 Người mình sao bởi lòng bờ thờ.

Bờ thờ nên phải gần công ta.
 Chỉ nài đường gần với nẻo xa.
 Cây cây sớm lo dều vụ bốn.
 Bán buôn hằng giữ việc sanh nhai.
 Khi nên trời cũng chịu lòng kẻ.
 Lúc vượng đất hay ý sức già.
 Khuyên với đồng nhơn bên chi cả.
 Xưa qua nay lại khác đầu mà.

Le 12 Juillet 1904.

Hồng-nhi-Minh, nhứt vị sĩ nhơn.

(1) Định (sao mới). Định chỉ phương trung lạc vụ
 sự cung.

VỀ GIÁ BẠC LÊN XUÔNG.

Ngày 26 tháng Juillet 1904.

Tại hàng Đồng-đương. — 1 đồng bạc là 2, fr 32
 — hàng Hong-kong Shanghai — 2, 32
 — hàng Speidel — 2, 32
 Giá bạc nhà nước. — 2, 35

GIÁ LÚA GẠO

Ngày 26 tháng Juillet 1904.

CÁC THỂ LÚA GẠO VÀ TÂN CÂN	VINH-LONG	BÙ CÔNG	BAY-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 lbs hay là 68 kilos, chở đến nhà máy	2, 508	2, 508	2, 508
Gạo lứt nhà máy, mỗi 20 phần thóc tạ 134 lbs hay là 60 kilos, 700 gramme để 5 phần thóc dài theo mé sống, khô trong 100.	2, 50	2, 50	2, 60
thuò, đựng bao bở	2, 65	2, 65	2, 75
Gạo lứt người bôn (24 hay 25 phần thóc, quốc (như nói trên đó) trong 100.			
Gạo trắng nhà máy (như nói trên đó)	3, 05	3, 05	3, 12
Cám có lộn tâm (như nói trên đó)	1, 25		

Cáo bạch

Kính tỏ cho những quý khách có con mà muốn cho đi học bên Nam-kỳ trước, hoặc là bác vật, văn chương, tiếng Latinh, Gréco cho đăng ngay sau qua bên Langsa mà vào các trường khoa mục học thì cử nghiệp cho mau, thì xin đến tại bốn quán nhứt-trình Opinion mà cho học, có thấy sẵn lại dụng tiền nghiên viết vừa phải chẳng bao nhiêu.

Kính gởi lời cho quý hữu đăng hay, tôi có làm một cuốn thơ hiệu là Đồ-bác-lân-Biên (nghĩa là thơ cơ-bạc) mới in rồi nơi nhà in Di-hóa-Xương ở tại Tân-Định.

Giá một cuốn là 0, 5 15.

Thơ này chẳng phải là văn chương cao kỳ chi, song có nhiều lời tục ngữ, văn và dễ đọc lắm, nên tôi xin chừa vị mua xem thử coi, sau nữa để cho trẻ nhỏ coi, may mà nó giữ mình tránh khỏi chơi sự bài-bạc thì thiệt là đều có phước lắm.

Paul Minh, tri-phủ honoraire à Chợ-quán.

NHÀ BÁN XE VÀ ĐỒNG MÔNG NGỰA TÂY

LẬP RA TỪ NĂM 1879

Ở TẠI ĐƯỜNG LAGRANIERE

số 34 bis, và 36

và ĐƯỜNG PELLERIN, số 145

SAIGON.

Của ông GAY FRERES là người nổi nghiệp cho ông CHAUVIN.

Có bán xe 2 bánh và 4 bánh; có xe bánh Caoutchouc (da thung).

Mua ngựa và bán ngựa.

Đồ bắt kẻ đủ bộ vắn.

Ai muốn mua thì đến đó mà mua.

Có người muốn cần dùng 1 người cho thạo việc làm rượu Limonade, ai muốn lãnh làm việc ấy thì xin đến tại nhà nhứt-trình này mà hỏi.

HÀ CỎ NGỰA CÔT

Ở TẠI ĐƯỜNG KINH-LẬP

BOULEVARD CHARNER số 410

CỦA ÔNG BRUN. — SAIGON.

Bán xe, đồ xe, đồ cỡi, đèn xe, bánh xe da thun và sữa xe, sơn xe.

Ai muốn mua, gởi thơ và bạc thì gởi đến.

CÔNG-TI DƯA XE MÁY HƠI

CỦA Y. IPPOLITO VÀ NƠI HÀNG

LÀ NGƯỜI BẮT-VẬT CẠI QUẢN.

xe máy hơi đủ kiểu y theo cách lập ra đã thành thực:

ing phần thưởng lớn hội đầu xáo 1900:

ang phần thưởng lớn tháng năm 1903, vé ngồi công, ít hao mà đi xa, tiền số phí chừng 0 5 98 mà đi được 100 ngàn thước (Cổ tờ phúc của các quan Tham-biện, về cho quan

Ngươn-Soái). Cho mượn — Sữa — Bán đủ đồ bỏ trợ. Bán Tàu và Cù-lap máy hơi chạy hay và lạ, dễ chuyển chỗ và đồng thoản. Đồng hồ dõi dễ dùng trong máy quân hạt.

Đã chịu cho Đại-Thần Tổng-Thống chầu binh và Đại-Thần Thượng-Thor chầu Quân-hạt, và nội thành Paris, cùng trong các hạt Tham-biện và sở Ngoại-ngạch Thương-chánh, lại có chịu đã gần khắp những sở thâu xuất Quân-hạt và Địa-hạt.

Mỗi cuộc đầu xáo, đều đặn thường lần hơn hết.

Đồng tàu từ 1 — 2 — 4 đồng hơi, máy chạy mau đến 30 gúc trong một giờ.

Đổi dăm chạy bởi chơn vịt, hay là trở máy ngược lại.

Cù-lap dài 7 thước có xa-quạ trước và sau, máy một hay là hai đồng hơi, chạy mau 16 ngàn thước trong một giờ, đi ra biển dặng.

Tàu cại lương, chơn vịt sáu không chừng 2 — 3 tạ tây.

Ai muốn, gởi thơ hay là đến tại nhà mua tại đường kinh-lập (Sài-gon).

Kính lời cho chư quới hữu đăng hay tiệm RELIEUR của PHAT-TOAN ở đường CATINAT số 142 bây giờ đã dời về ở đường D'ORMAY số 59, có bán đủ các thứ thơ và tượng chữ nho đã dịch ra chữ quốc ngữ, ai muốn mua thì gởi Mandat và thơ cho tôi thì tôi sẽ sẵn lòng mà gởi lập tức, và tới tháng Novembre ai muốn in thiệp hay là các thứ khác thì tôi sẽ làm cho trong tháng đó thì có máy in rồi, tại tiệm tôi và bây giờ tôi mới lập thêm một tiệm bán xe máy hiệu tiệm là SƠN-LONG số 59 đường D'ORMAY và sửa xe máy cũng sửa các thứ máy và có bán đủ đồ phụ tùng thuộc về xe máy nữa.

Những món sửa dặng là: xe máy hư, máy may, súng Tiểu-thương, khóa tủ sắt, đồng hồ; còn máy nói và máy đèn thì chừng hai tháng nữa sẽ có đủ đồ sửa, vậy xin các quới hữu muốn mua hay là sửa món chi thì xin gởi đến cho tôi và viết thơ nói cho rõ ràng thì tôi sẽ vội lo và gởi lập tức.

SƠN-LONG, tán hiệu.

NHA IN và NHA BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI O đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thư thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này

Cổ Lân Nhứt-trình Nông-Cổ đồng nguyên cuốn một năm là 50 số giá . . . 6 \$ 00	Sử-ký Đê-Thiên điển ca thư-chánh hiên là Cao-Mên-Cuộc giá 1 cuốn là . . . 0 \$ 40
Bản-dịch tranh và bài ca giá . . . 0 \$ 50	Sách Sử-ký Nam-việt chưa rồi . . . 0 \$ 00
Trương-Ngô, điển ca giá . . . 0 \$ 40	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5 . . . 0 \$ 00
Thơ Lục-ván-Tiên . . . 0 \$ 60	Phong-hóa Điều-binh . . . 0 \$ 00
Thơ Dương-Ngọc in lại thứ nhì . . . 0 \$ 40	Tử-Thơ cuốn nhĩ . . . 1 \$ 60
Sơn-hậu ba thư nhập lại . . . 0 \$ 50	Minh-Tâm Bưu-giám cuốn nhứt nhĩ . . . 2 \$ 00
Thơ Mũ-Đội 1 cuốn giá . . . 0 \$ 25	Conversation . . . 0 \$ 75
Trần-kim-Hải 1 cuốn giá . . . 0 \$ 25	Vocabulaire Annamite français . . . 1 \$ 60
Thơ Nhị-dộ-Mai . . . 0 \$ 30	Vocabulaire Truong-Vinh-Ky . . . 1 \$ 00
Thơ Trần-dại-Lang in rồi giá . . . 0 \$ 40	Miscellanees . . . 1 \$ 40
Phủ-Kiến (3 ^e édition) . . . 0 \$ 20	Cours d'Annamite . . . 2 \$ 50
Thơ Quang-Âm điển ca . . . 0 \$ 35	Cours gradué . . . 2 \$ 50
Sơn-hậu thứ ba giá . . . 0 \$ 30	Thức kiểu yế sự thi hành án lý về việc hình Và việc hộ và việc thương-mại của người Bốn quốc . . . 1 \$ 00
Tướng Kim-thạch-Kỳ-duyên . . . 0 \$ 60	
Tướng Đinh-lưu-Tử, thượng quyền . . . 0 \$ 20	

At muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những qui khách ở xa hạp mà muốn
mua thư sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng
họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng

UYÊN-VĂN-CUỘI

NĂM-GIÁP-THÌN

(1904)

NGÀY LANGSA	THÁNG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG-NĂM ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG SÁU ANNAM
1	Vendredi	18	Thứ sáu	16	Samedi	4	Thứ bảy
2	Samedi	19	Thứ bảy	17	DIMANCHE	5	CHUỖA NHỰT
3	DIMANCHE	20	CHUỖA NHỰT	18	Lundi	6	Thứ hai
4	Lundi	21	Thứ hai	19	Mardi	7	Thứ ba
5	Mardi	22	Thứ ba	20	Mercredi	8	Thứ tư
6	Mercredi	23	Thứ tư	21	Jeudi	9	Thứ năm
7	Jeudi	24	Thứ năm	22	Vendredi	10	Thứ sáu
8	Vendredi	25	Thứ sáu	23	Samedi	11	Thứ bảy
9	Samedi	26	Thứ bảy	24	DIMANCHE	12	CHUỖA NHỰT
10	DIMANCHE	27	CHUỖA NHỰT	25	Lundi	13	Thứ hai
11	Lundi	28	Thứ hai	26	Mardi	14	Thứ ba
12	Mardi	29	Thứ ba	27	Mercredi	15	Thứ tư
13	Mercredi	1	Tết 6 Annam	28	Jeudi	16	Thứ năm
14	Jeudi	2	Thứ tư	29	Vendredi	17	Thứ sáu
15	Vendredi	3	Thứ năm	30	Samedi	18	Thứ bảy
			Thứ sáu	31	DIMANCHE	19	CHUỖA NHỰT